

Een overzicht van
gesprekskringen,
thema-bijeenkomsten,
lezingen en andere activiteiten

seizoen 2015-2016

in gesprek



PROTESTANTSE GEMEENTES MAAS-HEUVELLAND / EIJSDEN



in gesprek

seizoen 2016-2017

VOORWOORD

De nieuwe "IN GESPREK", het activiteitenprogramma van de Protestantse Gemeenten Eijsden en Maas - Heuvelland voor het komende seizoen 2016-2017.

Gezamenlijk bieden wij onze leden dit programma aan. Het aanbod is gevarieerd, voor elk wat wils. De activiteiten zijn ingedeeld per thema en zoveel mogelijk op chronologische volgorde.

Wij streven er naar dat de bijeenkomsten leerzaam, interessant, gezellig en ook leuk zijn om bij te wonen. Je ontmoet weer andere mensen waarmee je in gesprek raakt. Je ontdekt dingen die je niet had verwacht, interesses die je bij jezelf niet had gezocht. Dat maakt het boeiend om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan. Ook over de grenzen van de kernen heen. Lees, maak een keuze, zet het in uw agenda, meldt u, waar nodig, aan, en kom. U zult er geen spijt van hebben.

Contactpersonen voor Vorming en Toerusting zijn:

Eijsden	Ds. Ruud Foppen ☎ 043-3435972, 06-22502028	@ ruudfoppen@xs4all.nl
Maastricht	Ds. Piet van Reenen ☎ 06 13 90 62 03	@ vanreenenpiet@gmail.com
Vaals-Gulpen	Dick Knol ☎ 045 5444539	@ d.knol@hetnet.nl
Valkenburg-Meerssen	Ds. Harrie de Reus ☎ 06 20280345	@ dsdereus@ziggo.nl

Extra exemplaren van dit programma zijn te verkrijgen in de kerken

Alle activiteiten staan open voor alle leden uit onze gemeente en zeker ook voor gasten!
Dus ga gerust eens kijken bij de burens. Want een goede buur ...

Een overzicht van
gesprekskringen,
thema-bijeenkomsten,
lezingen en andere activiteiten

INHOUDSOPGAVE

Gespreksgroepen / kringen	6
Thema-bijeenkomsten	12
Jeugd en jongeren	13
In de kernen	
Maastricht	16
Heuvelland	19
Eijsden	31
Vieringen in de Heuvellandgemeenten	32
Contact gegevens van onze kerkelijke gemeenten	34

Ons programma vindt u ook op de website van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland: www.maas-heuvelland.nl
Voor Eijsden vindt u ook informatie op: www.pkn-eijsden.nl

GESPREKSGROEPEN / KRINGEN

In alle kernen worden gespreksgroepen en kringen georganiseerd. In verband met de voorbereidingen van deze groepen is het goed te weten of er voldoende belangstelling is. Daarom wordt bij diverse gespreksgroepen / kringen gevraagd om u vooraf aan te melden. Ook wanneer u wel graag wilt meedoen, maar de datum u niet schikt. Wanneer blijkt dat dit een probleem voor meerdere mensen is kan de datum eventueel verzet worden.

Gespreksgroep zuid-oost

Deze gespreksgroep bestaat al langer en de leden komen niet alleen uit zuidoost, maar ook uit noordwest! We praten naar aanleiding van een boek over geloof en samenleving en hoe wij daar mee omgaan. Momenteel zijn we bezig met een boek van Jan Offringa met de titel: God is niet te vangen. Jan Offringa is predikant en gaat in gesprek met gemeenteleden, hoe zij over bepaalde zaken denken. Na elk hoofdstuk worden een aantal discussievragen gesteld. Het is een boeiend boek en levert elke keer weer nieuwe gespreksstof op dat voor ons heel herkenbaar is. Bovendien ervaren we het als heel fijn een luisterend oor voor elkaar te hebben. We starten weer op 13 september en gaan verder met ons boek. Bent u geïnteresseerd, schroom niet en neem contact op voor informatie. Door verhuizing zijn we met een aantal leden minder dan vorig seizoen, dus kunnen er zeker weer nieuwe leden bij!

Iedereen is van harte welkom, maar informeer, als u wilt komen, wanneer en waar de avond gehouden wordt.

Plaats: bij een van de leden thuis, dit wordt per keer afgesproken.
Data: eens per maand
Tijd: 20.00 uur
Info: Mw. Marjan Bouwsma ☎ 043 3614999 of @ m.j.lugtigheid@planet.nl

Gespreksgroep op de vrijdagmiddag

De gespreksgroep op de vrijdagmiddag is een gezellige en ontspannen ontmoeting! Dat is heel belangrijk. Maar natuurlijk ook de onderwerpen van gesprek: uit het leven, uit de Bijbel, uit het eigen levens- en geloofsverhaal.

Plaats: Trefpunt St. Jan Aureliushof 150 Maastricht
Data: vrijdag 9 sept; 14 okt; 11 nov; 9 dec; 13 jan; 10 feb; 10 mrt; 12 mei.
Kerstviering 22 dec en Paasviering 13 april
Tijd: 14 - 16 uur
Info: ds. Piet van Reenen ☎ 06 13906203 / ✉ vanreenenpiet@gmail.com

Vrouwen schrijven

Bijna nooit

*Bijna nooit zie je een vogel in de lucht
zich bedenken, zwenken, terug.*

Judith Herzberg

Op acht vrijdagochtenden schrijven we korte verhalen en gedichten. Oefeningen helpen om de schrijfmogelijkheden te verkennen en uit te breiden. Centraal staat: Plezier krijgen, hebben en houden in schrijven. Ook zullen we elkaar de geschreven teksten voorlezen.

Plaats: Trefpunt Sint Jan, Aureliushof 150, Maastricht
Data: start: 7 oktober 2016
Tijd: 10.00 uur
Info: Klari Boer, Henri Goovaertsweg 22, 6212 BX Maastricht ☎ 043 3210710 of @ klarihenk@hetnet.nl

Vier literaire avonden

do-avond 27 oktober 2016

Frankfurter BuchMesse. Terugblik: “Nederland & Vlaanderen”. Aandacht (opnieuw) voor Cees Nooteboom: “Het volgende verhaal.” Aandacht voor Carolin Emcke.

do-avond 17 november 2016

Leesbevordering Actie “Nederland Leest” 11de editie. Thema: Democratie. William Golding: Heer der Vliegen. Isabelle Allende: Liefde en schaduw. Anna Levander: Morten.

do-avond 26 januari 2017

Landelijke Gedichtendag. Aandacht voor Kees Stip & het thema van 2017 + “de verkiezingstoespraak als literair genre: Het Wilhelmus.”

Poëziegeschenk: Jules Deelder (Rotterdam)

do-avond 16 maart 2017

Boekenweek 2017. Vooruitblik: Cultuurhoofdstad van Europa 2019: Matera. „Der italienische Maler, Schriftsteller und Arzt Carlo Levi verbrachte Mitte der Dreißiger ein Jahr der politischen Verbannung in der Basilicata. In seinem Buch “Christus kam nur bis Eboli” (1945), dem romanhaften Bericht, der aus diesem erzwungenen Aufenthalt hervorging, ist auch von den Höhlen Materas die Rede. (SDZ 01 05 2016).

Plaats: Trefpunt Aureliushof

Data: do-avond

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Info: André van Dijk & Ds. Piet van Reenen

De Sint Janssociëteit

De St.Jannssociëteit is bedoeld voor mensen ouder dan 55 jaar. Niet alleen voor leden van de Maas-Heuvellandkerk en de kerk van Eijsden, maar ook voor andere geïnteresseerden.

Wij komen elke laatste vrijdag van de maand bij elkaar, het programma is zeer gevarieerd. We hebben meestal een spreker over een bepaald onderwerp. Het is niet alleen interessant maar ook leerzaam. Met Pasen en Kerst hebben we een speciale middag.

In de pauze is er gelegenheid voor onderling contact.

Het is gezellig bij ons, komt u eens kijken en neem gerust een kennis mee.

Allen van harte welkom!

Namens het bestuur,

Anny Vanduffel

Plaats: Trefpunt St.Jan, Aureliushof 150 Maastricht
(bus 5 of 6, halte herculeshof)

Data: elke laatste vrijdag van de maand

Tijd: 14.00 uur tot ± 16.00 uur

Info: Dhr. S.P.Vels ☎ 3477440

Mevr. T.Snoeijer ☎ 3470394

Op het podium van de Sint Jan

Op de zondagmiddag in de Sint Jan
(inloop vanaf 15.30 uur met een 'high tea'):

22/1 Met muziek Kirsten van Os

19/3 Op 19 maart 2017 Luthermaaltijd op het podium van de St.Jan.
Overvloedig(!) eten, een tafelredenaar, zingen, gedichten, discussie en vooral een goede Tafel, zoals Luther het zich gewenst had.
U wordt uitgenodigd om vooral deel te nemen aan praten, zingen en eten.
Mmv Ds. W. Boon en Ds. J. Drost

28/5 Met Jet van Aalst

Plaats: St. Jan
Tijd: 16.00 tot 17.00/17.15
Info: Ds. Piet van Reenen



Ontmoeting met luther, een drieluik

Eind 2016 gaat het jubileumjaar van 500 jaar reformatie officieel van start. Die reformatie, zo wil de traditie, begon immers op 31 oktober 1517, toen Maarten Luther 95 ferme kritiekpunten op theologie en kerkerde van Rome openbaar maakte. Niet dat deze augustijner monnik, mijnwerkerszoon uit het Duitse Eisleben, wilde breken met zijn kerk, hij wilde enkel de misstanden aan de kaak stellen. Maar in de roerige omstandigheden van zijn tijd kwam van het een het ander en Luther, exuberant in taal, emoties en angsten, werd een van de belangrijkste theologen ooit. 'Zondig en zondig hevig, maar heb een nog heviger geloof en vreugde in Christus.' schreef hij aan zijn vriend Melanchton.

De cursus 'Ontmoeting met Luther' gaat op zoek naar de man Maarten Luther, naar de essentie van zijn gedachtegoed, naar zijn turbulente leefwereld. In de eerste van drie bijeenkomsten schetst historica Constance van der Putten het historische decor van Luthers leven, de woelige zestiende eeuw. In het volgende vertoog brengt dominee Willem Boon de man Luther voor het voetlicht, alsook de essentie van diens overtuiging. Tenslotte illustreert kunsthistoricus Arjen van Prooijen hoe het werk van Luthers geestverwante kunstenaars als Lucas Cranach, en vooral Albrecht Dürer werd ingezet om de nieuwe ideeën te verspreiden.

Met vriendelijke groet,
Stella Mennens | projectassistent | Zuyd Hogeschool

Docent: Drs. Constance van der Putten, Ds. Willem Boon, Dhr. Arjen van Prooijen
Duur: 3 x 2 uur college
Data: 23 en 30 november en 7 december
Dag/tijd: woensdag 10.00-12.00 uur
Locatie: Zuyd Hogeschool, Brusselseweg 150, Maastricht
Kosten: 65 euro
Cursusnr: N17

Stella Mennens
Postbus 634, 6200 AP Maastricht
ma/woe ☎ (043) 346 6628 @ info@hovozyud.nl

THEMA-BIJEENKOMSTEN

Themabijeenkomsten zijn op zichzelf staande eenmalige activiteiten voor iedereen en niet specifiek gebonden aan een bepaalde kern / gemeente.

Pierre Kemp-wandeling door Jet van Aalst

Van 1916 tot 1943 ging Pierre Kemp (1886-1967) elke dag met de trein van Maastricht naar Eygelshoven, waar hij werkte op de loonadministratie van de mijn Laura, een ritje van een half uur. Tijdens die dagelijkse treinreis schreef hij kleine gedichten.

En juist die gedichten werden zeer gewaardeerd.

In 1956 ontving hij voor zijn poëzie de Constantijn Huygensprijs en in 1958 de hoogste literaire prijs in Nederland: de P.C.Hooftprijs.

Jet van Aalst, voorzitter van de Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht (VLAM), neemt u mee door Maastricht en Wyck aan de hand van 16 gedichten van de Maastrichtse dichter. Laat u verrassen door zijn mooiste poëzie bij de plekken waar hij gewoond en gewerkt heeft. Deze wandeling laat u kennis maken met zijn speelse en originele gedichten.

Datum: zaterdagmiddag 22 oktober 2016 Broodje mee.

Startpunt van de wandeling: Mariastraat.

Tijd: 15.00 - 16.30

Inclusief wandelbrochure Pierre Kemp

JEUGD EN JONGEREN

Kindernevendienst Sint Jan

In de weken van Advent en Kerst en de 40-dagentijd en Pasen werken we aan de hand van een project. Daarnaast gaan we vanaf september aan de slag met eigen projecten door het jaar heen. In een cyclus van drie jaar willen we zo bekende maar ook minder bekende bijbelverhalen en thema's (doop, avondmaal) aan de orde stellen.

Verder is de dienst rond 12- jarigen in juni een bijzondere dienst, In deze dienst wordt er stilgestaan bij de kinderen uit groep 8 en naar het voortgezet onderwijs overstappen.

Tijdens de kindernevendienst wordt er gecollecteerd voor Mama Alice (straatkinderen in Peru). Om te benadrukken dat de kindernevendienst een onderdeel is van de gehele dienst beginnen de kinderen de dienst in de kerk en nemen de kinderen het licht van de Paaskaars mee naar hun eigen ruimte, en komen ze weer terug in de kerk voor de slotzang en de zegen.

Indien er nog vragen zijn over de KND kunt u contact opnemen met
Marika de Bruijn Info KND ☎ 043-3671493 @ imandt.debruijn@planet.nl

Jody Martens Info KND ☎ 043- 3619265 @ martensjodyd@gmail.com

Creatief in de kerk Sint Jan

Ook dit jaar een 'creatief in de kerk' middag voor kinderen van 4-12 jaar georganiseerd in de St. Jan. In kleine groepjes wordt geknutseld, gezongen en soms toneel gespeeld.

Dit seizoen:

Zaterdag 8 april 2017 van 14 - 16.30 uur, dit is de dag voor Palmvasen, maken we samen met de kinderen van de St. Servaas Palmvasenstokken en een leuk paaswerkje. En we leren een lied voor Palmvasen.

Op Palmzondag 9 april 2017 vieren de St. Jan en de St. Servaas samen de palmwijding en zingen de kinderen het lied. Daarna lopen we met onze versierde stokken mee in de palmvasenprocessie vanuit de Pandhof van de St. Servaas over het Vrijthof terug naar de St. Jan en St. Servaas.

De uitnodigingen worden ca. drie weken vooraf per e-mail / post gestuurd en er wordt een berichtje geplaatst in Kerkberichten en op de website. Je kunt je dan opgeven voor deze middag. Als je het afgelopen jaar nog geen persoonlijke uitnodiging hebt gekregen, en je wilt wel graag meedoen, dan kun je dat doorgeven aan Elly de Haan - Verduyn.

Zij verstuurt de uitnodigingen ☎ 043 3624240, of @ dehaan-verduyn@freeler.nl



De catechese en soos in maas-heuvelland

Jongeren van 12 tot ca.16 jaar,

Jullie krijgen bij aanvang van het seizoen een uitnodiging in de bus.

Dag, tot snel,

Wilma van Ouwkerk

Kindernevendienst in Gulpen en Vaals

Elke zondag is er tijdens de viering in Gulpen of Vaals kindernevendienst voor kinderen van de basisschool. Na een gezamenlijk begin, gaan we met onze eigen paaskaars naar de benedenruimte (Gulpen) of oude pastorie (Vaals) om een verhaal uit de bijbel te horen, er over te spreken en (normaal gesproken) iets te knutselen of tekenen. Tegen het eind van de dienst gaan wij terug naar de kerk, en mogen enkele kinderen meehelpen met collecteren. Samen met de volwassenen sluiten wij de dienst af met het Onze Vader.

Dit jaar gaan wij verder met de verhalen uit het oude testament (o.a. Jozua, Samuel, David).

Zowel met advent en kerst als in de 40-dagentijd tot pasen zullen wij weer een project doen.

Kom jij ook weer? Wij rekenen er op!

Groetjes, Arie, Foppe, Karin, Martine



Maastricht

Ontmoeting St. Jan - St. Servaas

Twee vaste momenten in het jaar ontmoeten de gemeenten van St. Jan en de parochie van St. Servaas elkaar. Voorafgaand aan Advent houden we onze gezamenlijke bijeenkomst. Vervolgens ontmoeten wij elkaar als gemeenteleden en parochianen rondom de afsluitende viering op de eerste adventszondag, dit jaar in de St. Jan.

Palmzondag wordt gezamenlijk de palmwijding gevierd in de Pandhof en aansluitend de processie gelopen. Onze kinderen hebben de zaterdagmiddag daaraan voorafgaand samen Palmpasestokken gemaakt die ze trots meenemen in de processie.

Gezamenlijke thema-avond

De werkgroep St. Jan - St. Servaas is voornemens ook dit najaar weer de traditionele bijeenkomst te organiseren. Dit keer kiezen we voor een zaterdagmiddag en wel 26 november 2016 van 15 - 17 uur in een ruimte bij de Zusters Onder de Bogen. We gaan met elkaar in gesprek over iets wat ons allemaal raakt. In Kerkberichten wordt u dit najaar nader geïnformeerd. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Plaats: Bij de Zusters Onder de Bogen

Datum: zaterdag 26 november 2016

Tijd: 15.00-17.00 uur

Info: Elly de Haan - Verduyn

☎ 043 3624240 of ✉ dehaan-verduyn@freeler.nl

Raad van kerken Maastricht

Secretariaat: Peppelhoven 15 6225 GX Maastricht

☎ 043 3624240 @ dehaan-verduyn@freeler.nl

De Raad van Kerken Maastricht organiseert door het jaar heen een aantal activiteiten.

De traditionele volkskerstzang is dit jaar op woensdagavond 21 december 2016 om 19.30 uur in de St. Jan. Het stadhuis van Maastricht is i.v.m. de renovatie niet beschikbaar dit jaar.

Een oecumenische gebedsviering in de Week van de Eenheid van de Christenen (15 t/m 22 januari 2017) in de kloosterkerk van de Zusters onder de Bogen op woensdagavond 18 januari 2017 om 19.00 uur.

Een oecumenische viering ter ere van Koningsdag op vrijdag 27 april 2017 om 10.00 uur in de St. Jan.

Een oecumenische gebedsviering ter gelegenheid van de dodenherdenking op vrijdag 4 mei 2017 om 18.30 uur in de St. Servaas. aansluitend gaat het in een stille tocht naar het Herdenkingsplein voor de officiële herdenking.

Info: Elly de Haan – Verduyn ☎ 043 3624240, @ dehaan-verduyn@freeler.nl



1517 - 31 oktober - 2017

500 jaar reformatie

Tussen 31 oktober 2016 en 31 oktober 2017 wordt in de Protestantse Kerk aandacht besteed aan het feit dat het 500 jaar geleden is dat de Reformatie begon.

In november 2016 is Limburg als eerste aan de beurt om een activiteit te organiseren in het kader van de estafette “als een lopend vuur”. Op zondagmiddag 13 november 2016 is er een activiteit voor de hele provincie Limburg in de Minderbroederskerk en het Ontmoetingscentrum, Minderbroederssingel 15F in Roermond.

In het kader van ons thema: “Sola Scriptura / De Bijbel lees dat boek” zal predikant en theatermaker Ferdinand Borger in een aantal sketches een act opvoeren, dit ondersteund door en afgewisseld met muziek.

Er komt een tentoonstelling verzorgt door kinderen / jongeren die een schilderij / tekening hebben gemaakt van hun mooiste Bijbelverhaal. Er zullen oude Bijbels te zien zijn in vitrines, terwijl de nieuwste uitgaven er ook liggen.

In het Ontmoetingscentrum naast de kerk komt de Gelderse groep van Ambachten – museum oude boekdrukkunst. De boekdrukkunst heeft nl. een belangrijke rol gespeeld aan het begin van de Reformatie. Van Plantijn Moretes in Antwerpen HET museum van de boekdrukkunst mogen we korte filmpjes laten zien over het drukproces. En er komt nog een creatieve verrassing in de vorm van bibliodrama.

De kerk en het Ontmoetingscentrum zijn vanaf 14 uur open zodat u vrij kunt inlopen en rondkijken. Om 15 uur is het officiële programma met o.a. Ferdinand Borger, maar ook daarna is er nog volop gelegenheid rond te kijken tot ca. 17.30 uur. En natuurlijk wordt er ook aan de inwendige mens gedacht.

Info: Elly de Haan – Verduyn ☎ 043 3624240, @ dehaan-verduyn@freeler.nl

Het Heuvelland

De activiteiten van de kernen Vaals/Gulpen en Valkenburg/Meerssen zijn in deze rubriek samengenomen. Sommige activiteiten worden zowel in de ene als in de andere kern aangeboden. Andere in één van de twee kernen. Dit laat uiteraard onverlet dat alle hier genoemde activiteiten voor de gehele gemeente zijn bedoeld. Een hartelijke uitnodiging om ook eens naar een activiteit in een andere kern te gaan!

Duits/Nederlandse Leeskring

Wie wil er niet nog eens napraten over een gelezen goed boek? Dan is de Duits / Nederlandse leeskring in de Oude Pastorie in Vaals misschien wat voor U. Deze al jaren bestaande leeskring is nog steeds springlevend en de opzet gericht op een goed gesprek, in een sfeer van gezelligheid en respect, is steeds dezelfde gebleven.

We bespreken om en om boeken van Nederlandse en Duitse auteurs, die in het Duits dan wel in het Nederlands vertaald zijn. Tijdens de vaak intensieve gesprekken, komen soms ook de historie en de tegenstellingen tussen Duitsland en Nederland aan de orde. Iedereen kan zijn bijdrage naar keuze in het Nederlands of in het Duits leveren, dus echte taalproblemen zijn er niet.

Ook in het nieuwe seizoen staan weer een aantal bijzondere boeken op het programma:

do 8 september “Godenslaap”/”Götterschlaf” van Erwin Mortier

do 20 oktober “Wanneer wordt het eindelijk weer zo als het nooit is geweest”/”Wann wird es wieder so schön wie es nie war” van Joachim Meyerhoff.

do 17 november “Bruidsjurk uit Warschau”/”Brautkleid aus Warschau” van Lot Vekemans.

do 15 december “Privélessen”/”Privatstunden” van Alain Claude Sulzer.

do 19 januari “De ijsmakers”/”Die Eismacher” van Ernest van der Kwast

Voor de overige data: zie de kerkberichten.

Mocht U mee willen doen: Dat kan! En U bent van harte welkom!

Plaats: Oude Pastorie in Vaals, Kerkstraat 41

Tijd: 20.00 uur

Info: Babette Lemmer, ☎ 043 306 0408 @ b.lemmer@gmx.de

Adventsvieringen voor 65+-ers in het heuvelland

Voor gemeenteleden van 65 jaar en ouder wordt er in elk kern een ad-ventsbijeenkomst georganiseerd. Alle gemeenteleden die tot deze leef-tijdsgroep horen krijgen eind november een persoonlijke uitnodiging met de gelegenheid zich op te geven.

Na een korte viering met mooie (live) muziek, kerstliederen, een gedicht en natuurlijk het kerstverhaal, vieren we samen gemeenschap rondom een maaltijd. Een gezellig, sfeervol samenzijn in de donkere dagen voor kerst!

In de Kerkberichten van november zal de datum worden vermeld, zodat u daar in uw agenda rekening mee kunt houden. Alle 65+-ers ontvangen vervolgens begin december een persoonlijke uitnodiging met het programma. U kunt zich op grond van die uitnodiging aanmelden.



Kloosterkoffie

Ontmoeting en een goed gesprek zijn de ingrediënten voor de oecumenische middagkring 'Kloosterkoffie' in de Kloosterkerk te Valkenburg.

In dit oecumenisch gezind gezelschap van 'senioren' voeren we een informatief en bezinnend gesprek aan de hand van thema's die raken aan actuele zaken in kerk en samenleving.

Locatie: Kloosterkerk, Oosterweg 1 Valkenburg
data: zie Kerkberichten
Tijd: vanaf 14.00 uur is er koffie. Om 14.30 beginnen we ons gesprek en rond 16.30 ronden we de bijeenkomst af
Gesprek: onder leiding van ds Harrie de Reus
Contact: Cora Okhuizen-Zuurveld
@ loco1968@telfortglasvezel.nl
☎ 043 4591766)

Aanmelden is niet nodig. U kunt altijd aanschuiven in de kring - en neemt u gerust een kennis mee van buiten de gemeente!



Kanselruil met klooster Wittem

De kern Vaals/Gulpen heeft al jaren goede banden met het Redemptoristen klooster in Wittem. Een belangrijke activiteit is de “kanselruil”. Ds. Harrie de Reus spreekt bij die gelegenheid op zaterdagavond de overdenking uit tijdens de kringviering in het klooster en Pastor Jeroen de Wit doet dat op zondagmorgen in de Protestantse kerk. Kanselruil vindt in het komende seizoen plaats op Willibrordzondag en tijdens de viering van de week van gebed voor de eenheid van de christenen.

Willibrordzondag

5/6 november 2016

Tijdens de vieringen in dat weekend wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de oecumene. Het thema is dit jaar: ‘Gezicht geven aan Barmhartigheid’. Dit is een verwijzing naar de pauselijke tekst *Misericordiae vultus* (‘Het gelaat van de barmhartigheid’). Hiermee kondigde paus Franciscus in april 2015 een heilig jaar van barmhartigheid af dat op 20 november 2016 op het feest van Christus Koning wordt afgesloten.

Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen

14/15 of 21/22 januari

De gebedsweek voor de eenheid van de christenen vindt plaats van 15 tot 22 januari 2017. De Raad van Kerken en MissieNederland hebben het gezamenlijk thema voor deze week vastgesteld: De gebedsweek zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ maken de organisaties het thema concreet.

Dit jaar hebben de Duitse kerken het internationale materiaal voorbereid en daarin het thema ‘verzoening’ centraal gesteld. Stap voor stap volgt de tekst Paulus’ woorden over de liefde van Christus die mensen drijft (2 Korintiërs 5:14-20).

De week van gebed voor de eenheid kent een lange traditie. Inmiddels bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren zij de onderlinge verwantschap. Daarnaast kun je je verantwoordelijkheid voor anderen tonen door samen de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.



Vorbereiding

Zowel de vieringen rond Willibrordzondag als die rond de Week van Gebed worden voorbereid door een oecumenische groep van gemeenteleden en parochianen. De thematiek van de vieringen wordt besproken en dient als input voor de overdenking van de beide voorgangers. De leden van de groep werken mee aan de viering. U* wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze voorbereiding.

Plaats: Klooster Wittem

Data en tijd voorbereiding Willibrordzondag: 18 oktober 2016, 12.30 uur

Data en tijd voorbereiding van de Gebedsweek: 10 januari 2017, 12.3 uur

Informatie: Dick Knol ☎ 045 5444539 of @ d.knol@hetnet.nl

Meezingen met een cantate van J.S. Bachs

Een paar jaar geleden vond er in Vaals de eerste cantatedienst plaats. Inmiddels zijn deze cantatediensten een geliefde traditie aan het worden.

De cantate wordt gezamenlijk ingestudeerd en daarna uitgevoerd tijdens een dienst in de Hervormde Kerk in Vaals en op een tweede locatie. Er wordt ook op de theologische inhoud van de cantate ingegaan. Het koor en het orkest bestaan uit zangers en musici uit onze Duitse buurgemeente in Aken en uit - hopelijk talrijke - leden van onze eigen gemeente Maas-Heuvelland of belangstellenden van buiten de gemeente. Alle geïnteresseerde zangers en zangeressen zijn van harte uitgenodigd om mee te zingen!



Bij het ter perse gaan van In Gesprek waren data nog niet bekend. Deze zullen in Kerkberichten bekend worden gemaakt.

Nacht der offenen kirchen 2016

Ook dit jaar doet de Hervormde Kerk van Vaals mee met de jaarlijkse kerkennacht in Aken. Tijdens deze avond presenteren veel kerken in Aken zich o.a. met muziek.

De Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland verzorgt een avondvullend programma met miniconcerten door twee koren, een orgelconcert door Christine Moraal, marimba door Lasse Lemmer. Tussendoor is er voldoende tijd om het kerkgebouw te bezichtigen, de orgelkast zal open zijn en door de organist zal kort uitleg worden gegeven over de werking en de historie van het orgel. Om 23.30 uur wordt de avond afgesloten met een 'zegen voor de nacht' door ds. Harrie de Reus

Locatie: Hervormde kerk, Kerkstraat 47 Vaals

Datum: vrijdag 28 oktober 2015

Tijd: 20.00 -23.45 uur

Info: Arie Koster

@ ariekoster@aol.de

☎ 043 7850466

Zie ook kerkberichten van oktober 2016.

Deze activiteit wordt mede aangeboden in het kader van het Beleefweekend Stilte & Donkerte in Vaals.



Pelgrimeren naar vaals

In het kader van het Reformatiejaar 2017 organiseert de kern Vaals-Gulpen, samen met de buur-(kerk)gemeenten uit Aken (Annakirche) en Kelmis een pelgrimstocht. Of eigenlijk twee tochten, uit zowel Aken als uit Kelmis vertrekkend. Beide doen ze terugdenken aan de zeventiende eeuw toen het in België en Duitsland voor Protestanten niet mogelijk was de eigen godsdienst uit te oefenen. De Vrede van Westfalen had echter aan de-zie 'religieuze andersdenkenden' het recht op 'auslaufen' gegeven: de vrijheid om naar naburige staten te reizen en daar de eigen religie te beoefenen. In Vaals werden daartoe predikanten aangesteld en erediensten georganiseerd. Toen werden de 'auslaufende' Protestanten regelmatig bedreigd en kregen predikanten militaire escorte. Anno 2017 mogen we in alle vrijheid ons geloof uitoefenen – een groot goed, dat deze pelgimage in het Reformatiejaar een bijzonder karakter geeft.

Beide wandelingen beginnen ongeveer tegelijkertijd, hebben onderweg 'Stationen' waar iets te beleven valt en een picknick. Uiteindelijk komen beide wandelwegen aan bij de Nederlands Hervormde kerk in Vaals, waar een gezamenlijke viering zal plaatsvinden, met parallel activiteiten voor kinderen en tieners. We sluiten de dag af met een feestelijke barbecue op de parkeerplaats voor de kerk.



Vertrek: uit Kelmis vanaf het Pfarrhaus), uit Aken vanaf de Annakirche
Aankomst: Ned.Herv. Kerk te Vaals
Datum: 20 mei 2017
Meer informatie volgt in de Kerkberichten.

Samen lezen uit de Schrift

Het komt er weinig meer van, of misschien zelfs nooit: een stukje uit de Bijbel lezen en daar eens in alle rust over nadenken. Dat is jammer, vooral ook omdat we daarmee een rijke en inspirerende ervaring missen.

In het afgelopen seizoen lazen we met een groep van ongeveer tien mensen vijfmaal uit de Schrift. Het waren goede en verrijkende avonden en er is dan ook alle reden om daar ook in het komende seizoen mee door te gaan en de rijkdom van de Schrift te ervaren.

We lezen tijdens de bijeenkomst samen een bijbelgedeelte en gaan op zoek naar wat er bedoeld wordt. En dat is - ook bij bekende verhalen - vaak veel meer dan je zo op het eerste gezicht zou denken. Na de pauze lezen we hetzelfde gedeelte nog een keer en gaan na wat de tekst ons persoonlijk zeggen wil.

Als u mee wilt doen: u bent van harte welkom. Meldt u zich dan aan bij Dick Knol. Bij hem kunt u ook verdere informatie verkrijgen. Eventuele vervoersproblemen worden opgelost. Het beloven bijzondere en inspirerende avonden te worden.

Locatie: Oude Pastorie, Vaals
Data: zie voor data Kerkberichten
Tijd: 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur.
Gespreksleiding: Ds. Harrie de Reus en Dick Knol.
Opgave: Dick Knol
☎ 045 5444539
@ d.knol@hetnet.nl



Aan tafel “Op verhaal komen”

“Een vader had twee zonen ...”, Zo begint een voor velen bekend verhaal. Het is dit jaar het thema van deze activiteit, die we « Op verhaal komen » noemen. Verhalen zijn er al sinds mensenheugenis. Het was en is de manier om mensen te raken, om spiegels voor te houden, waarheden te ontdekken, om perspectieven te bieden. Verhalen hebben vaak diepere lagen, waardoor je – als je er moeite voor doet – steeds weer nieuwe aspecten kunt ontdekken. En het werkt inspirerend als je dat ontdekken samen doet in een vertrouwde en informele sfeer. Zoals bijvoorbeeld tijdens een maaltijd.

Opzet gesprekken

De gesprekken vinden plaats in kleine groepjes van vijf tot negen personen bij mensen thuis. Daar wordt tijdens de maaltijd in drie bijeenkomsten telkens één verhaal besproken. Dat verhaal is tevoren toegestuurd, zodat ieder het kan lezen en zich op eigen wijze op het gesprek kan voorbereiden. Tijdens de maaltijd delen we met elkaar gedachten en ideeën die dit verhaal in ons eigen leven oproept. In totaal zijn er drie bijeenkomsten, en dus drie verschillende verhalen, maar wel met een samenhang.

Hoe uitgebreid of hoe sober de maaltijd wordt, bepaalt de gastheer/-vrouw. Een ieder is daar vrij in. Per groep is er een gespreksleider, die tevens samenroeper van de groep is. Dit jaar zullen er lunchtafels (± 12.00-14.00 uur) zijn in de regio's Valkenburg, Gulpen, Maastricht en Eysden, en avondtafels (± 18.30-21.00 uur) in Vaals, Maastricht en Eijsden. De gesprekken worden in principe gepland van maandag t/m donderdag.

Aan de drie gespreksbijeenkomsten gaat een gezamenlijke startbijeenkomst in de Sint Jan vooraf. Deze bijeenkomst - op woensdag 18 januari 2017 - is een open activiteit waar ook zij die niet aan de gesprekken deelnemen welkom zijn. De serie gesprekken wordt afgesloten met een avond voor alle deelnemers aan de tafelgesprekken met een gezamenlijke maaltijd in de Sint Jan.

Data van de gesprekken

Gezamenlijke startavond voor alle 'tafels' als inleiding op de gesprekken op woensdag 18 januari 2015 om 20.00 uur in de St. Jan in Maastricht. Vervolgens worden de tafelgesprekken in overleg gepland in de eerste helft van februari, maart en april. De gezamenlijke afronding van de gesprekken is gepland op woensdag 3 mei 2017? Vanaf 18.00 uur tot ca. 21.00 uur met maaltijd in de Toeristenkerk te Gulpen.

Opgave

U kunt zich tot 12 december opgeven bij Dick Knol @ d.knol@hetnet.nl / ☎ 045 5444539.

Wilt u bij uw aanmelding laten weten of u graag op de middag of op avond wilt deelnemen en of u bezwaar heeft om wat te reizen? Kortom: Geef uw voorkeur aan.

Op grond van opgave wordt de groepsindeling gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met uw wensen en de groeps grootte.



Weihnachtschor in vaals

Voor de sfeervolle, tweetalige kerstnachtdienst in Vaals (24 december, 21.00 uur) wordt een koor gevormd met deelnemers uit onze eigen gemeente en uit de Evangelische Gemeinde in Vaalserkwartier. Meezingen in dit Weihnachtschor is een leuke ervaring, die naast het zingen ook de onderlinge band met onze Duitstalige broeders en zuster versterkt.

Repetitiedata zullen in Kerkberichten en op de website van de gemeente worden vermeld.

Plaats: Oude Pastorie te Vaals

Data: worden nog bekend gemaakt

Info: Margot Rickers ☎ 0049 24185727

of Christine Moraal ☎ 0433062649

@ christine@moraal.com



EIJSDEN

Vorming en Toerusting in Eijsden

Het spreekt vanzelf dat de Protestantse gemeente Eijsden van harte participeert in de Commissie Vorming en Toerusting Maas-Heuvelland/Eijsden. Alleen zult u nog geen uitgebalanceerd programma aantreffen. Het voordeel van de kleinschaligheid is onder meer dat er op kortere termijn samen afspraken te maken zijn over thema's en data. Via Kerkberichten en e-mail zal dan ook in het seizoen 2016-2017 regelmatig informatie verschijnen. Er zijn ook dit jaar weer de volgende activiteiten:

- de Gemeenteavonden, waar niet alleen huishoudelijke zaken worden uitgewisseld, maar tevens een inhoudelijk thema aan de orde kan komen;
- de oecumenische Tafelgesprekken, die dit seizoen in Eijsden voor het vijfde jaar zullen worden georganiseerd rond het gemeenschappelijke thema;
- de Leeskring, waar pittige gesprekken plaatsvinden naar aanleiding van de samen gelezen roman;
- de oecumenische Vespersgroep, die viermaal per jaar een vesperviering inhoudelijk en ook samen liturgisch vorm geeft, afwisselend in de St. Christinakerk of Protestantse kerk;
- de oecumenische Bijbelgroep, die eenmaal in de zes weken bijeenkomt in het parochiecentrum van St. Geertruid of het Kerke-lijke Centrum in Eijsden en systematisch het evangelie naar Lucas leest, waarbij ook onze eigen (RK, Prot.) tradities steeds een rol spelen.
- een Gespreksavond samen met de Remonstrantse gemeente rondom bijvoorbeeld Bonhoeffer of Luther.
- het initiatief van de parochie Maria Tenhemelopneming in Withuis voor een Lezingencyclus over wereldreligies. In vijf lezingen worden boeddhisme, christendom, islam, atheïsme en New Age behandeld. Andere parochies en de Protestantse gemeente Eijsden ondersteunen dit plan gezamenlijk.

Voor nadere **informatie** kunt u terecht bij:

Ruud Foppen, ☎ 043-3435972 of @ ruudfoppen@xs4all.nl.

Maar kijk ook eens op de website: www.pkn-eijsden.nl

VIERINGEN IN DE HEUVELLANDGEMEENTEN

(zie ook “Kerkberichten” en www.maas-heuvelland.nl)

Protestantse gemeente te Eijsden

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 1 in Eijsden
Eredienst op zondagmorgen om 10.00 uur om de veertien dagen.
In de maanden juli en augustus: wekelijks.
Zie ook: www.pkn-eijsden.nl

Protestantse gemeente Maas - Heuvelland

St. Jan aan het Vrijthof in Maastricht,
Wekelijkse eredienst op zondagmorgen om 10.00 uur.
Ook direct te beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Kerk in het Ziekenhuis,
info: Ds. Hans Kling ☎ 043 3875339 of 043 38775338 (secretariaat)
@ Hans.Kling@mumc.nl
www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/uw-welzijn/dienst-geestelijke-verzorging

Toeristenkerk, Rosstraat 5 in Gulpen
Protestantse kerk, Kerkstraat 47 in Vaals
Op zondag afwisselend dienst in Vaals en Gulpen, steeds om 10.00 uur

Kloosterkerk, Oosterweg 1 in Valkenburg
Wekelijkse eredienst op zondagmorgen om 10.00 uur.

Evangelisch Lutherse Gemeente Zuid-Limburg

Voor info over de kerkdiensten, zie www.lutherslimburg.nl

Pastoraat Studenten

XXXXXXXXXXXX

Studentenpastor Ecumenical student chaplaincy
The InnBetween (previously Tafelstraat 13) Maastricht University
Office hours: Monday, Wednesday, Friday.
☎ +31(0)6-52630759 @ arie@innbetween.nl

visiting address: Capucijnenstraat 122, 6211 RT Maastricht (+31 6 83922330 secretariaat)
mailing address: Grote Gracht 74, 6211 SZ Maastricht

www.innbetween.nl @ info@innbetween.nl

Studentenvieringen. Het oecumenisch studentenpastoraat The InnBetween organiseert diverse vieringen.

Wekelijks: op maandagmorgen: ochtendgebed in de gebedsruimte van The InnBetween om 9.00 uur
Elke maand: avondgebed met liederen van Taizé op woensdagavond om 18.30 uur.
Elke maand: internationale studentenviering op woensdagavond om 19.30 uur.
Data en details vind je hier: www.facebook.com/intheinnbetween

CONTACTGEGEVENS VAN ONZE GEMEENTEN

Protestantse Gemeente Eijsden

Scriba: dhr. Gert Schaart, mail: scriba@pkn-eijsden.nl
Kerkelijk bureau: mw.Anita Weijzen-Spek, 043 4092601
Mail: kerkelijkbureau@pkn-eijsden.nl
Predikant: Ds. Ruud Foppen ☎ 043 3435972 @ ruudfoppen@xs4all.nl

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland

scriba: Emilie Hilbers, mail: pgmhscribaat@gmail.com

Predikanten

Kern Maastricht

Ds. Piet van Reenen ☎ 06 13906203 @ vanreenenpiet@gmail.com

Kernen Gulpen-Vaals en Valkenburg- Meerssen:

Ds. Harrie de Reus ☎ 06 20280345 (ook voor Whatsapp) @ dsdereus@ziggo.nl
facebook adres: www.facebook.com/DsHarrieDeReus

Studentenpastoraat

Ds. Arie de Fijter ☎ 043 3215651 @ arie@innbetween.nl

Kerk Ziekenhuis, Ds. Hans Kling ☎ 043 3875339 @ Hans.Kling@mumc.nl

zie voor uitgebreide info ook de websites: www.maas-heuvelland.nl of www.pkn-eijsden.nl

Kijk voor het programma van De Drie Ringen op www.dedrieringen.nl

Kijk voor klooster Wittem op www.kloosterwittem.com

Uitgave van:
Werkgroep Vorming & Toerusting Eijsden en Maas - Heuvelland, september 2011-Grafische
vormgeving: Grafisquad, Ben Theunissen
Eindredactie: Ds. Piet van Reenen