



Een overzicht van
gesprekskringen,
thema-bijeenkomsten,
lezingen en andere activiteiten

seizoen 2015-2016

in **gesprek**





in gesprek

seizoen 2015-2016

VOORWOORD

De nieuwe "IN GESPREK", het activiteitenprogramma van de Protestantse Gemeenten Eijsden en Maas - Heuvelland voor het komende seizoen 2015-2016.

Gezamenlijk bieden wij onze leden dit programma aan. Het aanbod is gevarieerd, voor elk wat wils. De activiteiten zijn ingedeeld per thema en zoveel mogelijk op chronologische volgorde.

Wij streven er naar dat de bijeenkomsten leerzaam, interessant, gezellig en ook leuk zijn om bij te wonen. Je ontmoet weer andere mensen waarmee je in gesprek raakt. Je ontdekt dingen die je niet had verwacht, interesses die je bij jezelf niet had gezocht. Dat maakt het boeiend om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan. Ook over de grenzen van de kernen heen. Lees, maak een keuze, zet het in uw agenda, meldt u, waar nodig, aan, en kom. U zult er geen spijt van hebben.

Contactpersonen voor Vorming en Toerusting zijn:

Eijsden	Ds. Ruud Foppen ☎ 043-3435972, 06-22502028	@ ruudfoppen@xs4all.nl
Maastricht	Ds. Piet van Reenen ☎ 06 13 90 62 03	@ vanreenenpiet@gmail.com
Vaals-Gulpen	Dick Knol ☎ 045 5444539	@ d.knol@hetnet.nl
Valkenburg-Meerssen	Ds. Harrie de Reus ☎ 06 20280345	@ dsdereus@ziggo.nl

Extra exemplaren van dit programma zijn te verkrijgen in de kerken

Alle activiteiten staan open voor alle leden uit onze gemeente en zeker ook voor gasten!

Dus ga gerust eens kijken bij de burens. Want een goede buur ...

Een overzicht van
gesprekskringen,
thema-bijeenkomsten,
lezingen en andere activiteiten

INHOUDSOPGAVE

Gespreksgroepen / kringen	6
Jeugd en jongeren	16
In de kernen	
Maastricht	20
Heuvelland	24
Eijsden	43
Vieringen in de Heuvellandgemeenten	45
Contact gegevens van onze kerkelijke gemeenten	47

Ons programma vindt u ook op de website van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland: www.maas-heuvelland.nl
Voor Eijsden vindt u ook informatie op: www.pkn-eijsden.nl

GESPREGSGROEPEN / KRINGEN

In alle kernen worden gespreksgroepen en kringen georganiseerd. In verband met de voorbereidingen van deze groepen is het goed te weten of er voldoende belangstelling is. Daarom wordt bij diverse gespreksgroepen / kringen gevraagd om u vooraf aan te melden. Ook wanneer u wel graag wilt meedoen, maar de datum u niet schikt. Wanneer blijkt dat dit een probleem voor meerdere mensen is kan de datum eventueel verzet worden.

Verhalen die raken

Wat staat daar nou? Is dat niet vreemd? Wat moet je met zo'n verhaal? Is dat niet prachtig? Alsof het over mijn leven gaat, zo'n oud verhaal en zo springlevend en betekenisvol!

Bijbelse verhalen kunnen irriteren. Of verbazen. Of bemoedigen. Het zijn soms verhalen die je raken. Het kan een versregel zijn, een Psalmgebed, een gelijkenis, een onbegrijpelijke uitspraak. Daarover willen we met elkaar in gesprek. Het kan de aanleiding zijn tot het analyseren van wat er nu eigenlijk staat. Dan kijken we bijvoorbeeld naar de context van de Bijbel die zo heel anders is dan de onze. Of we kijken naar de woorden die in de grondtekst gebruikt worden. Het kan ook leiden tot een uitwisseling van gedachten en eigen ervaringen. Kortom: kom met uw eigen verhaal of de tekst waar u mee rondloopt, die vervreemdend lijkt, of die u zo treffend positief raakt. Dan gaan we ook komend seizoen weer samen aan de gang met Bijbelverhalen die vervreemden, verwonderen en inspireren. We willen dit gaan combineren met de voorbereiding van kerkdiensten.

U kunt zich (graag met uw verhaal) opgeven, het liefst via de e-mail, maar bellen kan ook. De data spreken we gezamenlijk af.

Plaats: kerkelijk centrum Protestantse kerk Eijsden, Wilhelminastraat 1
Data: in overleg
Tijd: 20.00 uur
Info / opgave: ☎ 043-3435972 of 06-22502028 of @ ruudfoppen@xs4all.nl of

Gespreksgroep zuid-oost

Deze gespreksgroep bestaat al langer en de leden komen uit alle “windstreken.”

We praten naar aanleiding van een boek over geloof en/of samenleving en hoe wij daar mee omgaan.

We zijn pas begonnen met een nieuw boek. Een boek van Jan Offringa met als titel: God is niet te vangen. Jan Offringa is predikant en gaat in gesprek met gemeenteleden, hoe zij over bepaalde zaken denken. Na elk hoofdstuk worden een aantal discussievragen gesteld.

Wanneer onze eerste gespreksavond is, is nu nog niet bekend.

In september willen we met elkaar op bezoek bij Magdaleen Tennekes.

De laatste avond van het seizoen sluiten we meestal op een leuke manier af met een hapje en een drankje en een wandeling.

Iedereen is van harte welkom, maar informeer, als u wilt komen, wanneer en waar de avond gehouden wordt.

Plaats: bij een van de leden thuis, dit wordt per keer afgesproken.

Data: eens per maand.

Tijd: 20.00 uur

Info: Mw. Marjan Bouwsma ☎ 043 3614999 of ✉ m.j.lugtigheid@planet.nl

Gespreksgroep op de vrijdagmiddag

De gespreksgroep op de vrijdagmiddag is een gezellige en ontspannen ontmoeting! Dat is heel belangrijk. Maar natuurlijk ook de onderwerpen van gesprek: uit het leven, uit de Bijbel, uit het eigen levens- en geloofsverhaal.

Plaats: Trefpunt St. Jan Aureliushof 150 Maastricht

Data: vrijdag 11 sept; 9 okt; 13 nov; 11 dec; 8 jan; 12 feb; 11 mrt; 8 apr.

Tijd: 14 – 16 uur

Info: ds. Piet van Reenen ☎ 06 13906203 / @ vanreenenpiet@gmail.com

Vrouwen schrijven

Wie niet sterk is

*Maar nochtans of ondanks
dat wil zeggen tenzij
behalve evenwel niettegenstaande en desalniettemin
hoewel toch
echter ofschoon
ofschoon....
dus?*

*dus!
Toon Tellegen*

Op acht vrijdagochtenden schrijven we korte verhalen en gedichten. Oefeningen helpen om de schrijfmogelijkheden te verkennen en uit te breiden.

Centraal staat: Plezier krijgen, hebben en houden in schrijven.

Ook zullen we elkaar de geschreven teksten voorlezen.

Plaats: Trefpunt St. Jan, Aureliushof 150, Maastricht

Data: start: 9 oktober 2015

Tijd: 10.00 uur

Info: Klari Boer, Henri Goovaertsweg 22, 6212 BX Maastricht

☎ 043 3210710 of @ klarihenk@hetnet.nl

Interactieve leesclub

Sinds november 2014 hebben we een leesclub in het Maas-Heuvelland.

Tot nu toe hebben we gelezen:

Alles wat is, James Salter

Ik kom terug, Adriaan van Dis

Een geweer, een koe, een boom en een vrouw, Meir Shalev

De kindervet, McEwan

Specht en zoon, Jan Willem Otten

Godenslaap, Erwin Mortier

Een leuk lijstje nietwaar?

Wat is een “interactieve” leesclub? Dat is een leesclub waar de leden actief zijn en naar eigen keus een boek bespreken. Daar worden uiteraard geen eisen aangesteld, maar het is wel de bedoeling dat er een beetje aangewerkt wordt. Eigenlijk een uitdaging om eens wat dieper in de bedoelingen van de schrijver te graven.

We hebben nu een gezellige en actieve club, maar er kunnen altijd meer mensen bij.

Heb je zin?

Neem contact op met Hanske Kamphuis, 043-8522828, 0653516100

@ h.kamphuis@hotmail.nl.

Reading club

What about a “leesclub”/ reading club in English?

Catalina Goanta, Willem Loof and I talked it over and we found it a good idea.

We hope there are more people that get enthusiastic and join us. Students are very welcome of course, maybe this will add to your speaking skills!

We think that reading the chosen book in dutch is possible, but discussions will be in English.

Will this bring something special ? Well, it will bring English speaking people together and maybe the books we are going to read are a little bit different.

Catalina invites you to contact her at tel 0639228628, or mail to c.goanta@gmail.com.

She is also eager to show off her baking skills and that adds something very special to a reading club!

Hanske Kamphuis

Vier literaire avonden

do-avond 29 oktober 2015

Frankfurter Buchmesse
Aandacht voor Martinus Nijhoff: Het Uur U

do-avond 19 november 2015

Leesbevordering “Nederland Leest” 10de editie
Aandacht voor A.L. Sniijders: (Zeer) Kort Verhaal (ZKV)

do-avond 28 januari 2016

Landelijke Gedichtendag
Aandacht voor Stefan Hertmans (poëziegeschenk)
& het thema: herinneringen
 (“Jaren die druppelend versmelten”)

do-avond 17 maart 2016

Boekenweek 2016
Aandacht voor Esther Gerritsen (geschenk) & David van Reybrouck (essay)

Trefpunt Aureliushof / do-avond 20.00 – 22.00 uur / André van Dijk & Ds. Piet van Reenen

De Sint Janssociëteit

De St. Janssociëteit is een sociëteit voor mensen van 55 jaar en ouder. En niet alleen voor leden van de Maas-Heuvellandkerk en de kerk van Eijsden, maar ook voor andere geïnteresseerden.

Elke laatste vrijdag van de maand komen we bij elkaar, het programma is zeer gevarieerd. We hebben vaak een spreker over een bepaald onderwerp. Het is niet alleen interessant maar ook leerzaam. Met Pasen en Kerst hebben we een speciale middag.

Het is gezellig bij ons, komt u eens kijken en neem gerust een kennis mee.

Allen van harte welkom!

Plaats: Trefpunt St. Jan, Aureliushof 150 Maastricht / Bus 5 of 6, halte herculeshof
Data: elke laatste vrijdag van de maand
Tijd: 14.00 uur tot ± 16.00 uur.
Info: S.P. Vels ☎ 043 3477440 of mw. T. Snoeijer @ 043 3470394

Op het podium van de St Jan

Een ontmoeting tussen cultuur en kerk

Op de zondagmiddag in de St Jan
(inloop vanaf 15.15 uur met een ‘high tea’):

18/10 Met muziek olv Kirsten van Os
8/11 Met Prof. Theo van Boven en Prof. Kees Flinterman
24/1 Met muziek olv Kirsten van Os
20/3 Met kunsthistorica Marita Ton
17/4 Jet van Aalst met ‘Rembrandt en Poëzie’

Nadere aankondigingen met programma volgen!

**Tijdstip aanvang: 15.45
tot 17.00/17.15**

Info: Ds. Piet van Reenen

Kring 20^{ers} & 30^{ers}

De kring van 20ers en 30ers is dé plek om andere jong volwassenen binnen de gemeente Maas-Heuvelland te ontmoeten en met elkaar in gesprek te zijn over geloof en geloven.

Elke drie weken komen we 's avonds vanaf acht uur bij elkaar, telkens bij iemand anders thuis. **Locaties** variëren van het glooiende landschap van Gulpen tot hartje Maastricht. We praten over ons geloof, over de antwoorden die we zoeken en de vragen die we hebben. De onderwerpen dragen we zelf aan en bereiden we zelf voor.

Plaats: bij een van de deelnemers thuis
Data: vanaf september, eens in de drie weken in overleg
Tijd: 20.00 uur
Info/opgave: Magchiel van Meeteren 06-52353876
m.van.meeteren@hotmail.com

Gespreksgroep 40+

Kerk en maatschappij. En alles wat er bij te bedenken is. Daarover praten wij met elkaar. En delen de persoonlijke gevoelens. In de huiskamer of aan de keukentafel. De gastheer of vrouw brengt het onderwerp op. Anderhalf uur. Dat besluiten we met drank, en nootje.

Zo'n 6 keer per jaar. Welkom.

Contactpersoon: Sjoerd Boomsma ☎ 043-3641515 (Meerssen).

Oecumenische gesprekken aan tafel

- Omdat het kan! (?) -

Een serie van drie gespreksbijeenkomsten tijdens het middagmaal of diner waarin we met elkaar in gesprek raken over wat nu eigenlijk ons doen-en-laten en onze mening over het gedrag van anderen bepaalt. Welke principes liggen daar aan ten grondslag, waar zien we de grens van wat we toelaatbaar vinden, en welke rol speelt moraal in dit geheel?

In tegenstelling tot vroeger lijken we meer te leven zonder innerlijke disciplinerende of geïnternaliseerd gezag. Maar mag dan alles, totdat iemand "Ho" roept? In het 'klein': als er geen bord 'Verboden Toegang' staat, mogen we er dan in? Of: als er geen bord 30km/uur staat, mogen we 50 rijden in de woonwijk? Er staat niet expliciet dat het niet mag, of er is geen expliciete controle, dus doen we het? Zo ook belastingaftrekposten, toeslagen aanvragen? En in groter verband: op ons werk of in de politiek ... hoe speelt dat daar?

Het thema 'Omdat het kan! (?)' raakt aan zowel discussies in het nieuws over het gedrag van grote instelling en hun leidinggevend, als ook aan de vraag hoe wij daar in het klein in ons dagelijks leven eigenlijk zelf mee omgaan. Een actueel, maar in de vraag naar ons eigen handelen ook spannend onderwerp!

Opzet gesprekken

De gesprekken vinden niet in één grote groep plaats, maar in kleine groepjes van vijf tot negen personen bij mensen thuis. Daar wordt tijdens de maaltijd in drie bijeenkomsten het thema besproken, telkens vanuit een ander aspect. Zo hoeft niet alles in één keer aan de orde te komen. De gastheer/-vrouw bepaalt hoe uitgebreid of hoe sober de maaltijd wordt – daar is ieder vrij in. In tegenstelling tot wat voorgaande jaren gebruikelijk was worden de bescheiden kosten per maaltijd door de deelnemers aan de gastheer/-vrouw voldaan. Per groep is er een gespreksleider, die tevens samenroeper van de groep is. Dit jaar zullen er lunchtafels (± 12.00-14.00 uur) zijn in de regio's Valkenburg, Gulpen, Maastricht en Eysden, en avondtafels (± 18.30-21.00 uur) in Vaals, Maastricht en Eijsden. De gesprekken worden in principe gepland van maandag t/m donderdag.

Aan de drie gespreksbijeenkomsten gaat een gezamenlijke startbijeenkomst in de Sint Jan vooraf. Deze bijeenkomst is een open activiteit waar ook zij die niet aan de gesprekken deelnemen welkom zijn. De invulling van deze avond is bij ter perse gaan van IN GESPREK nog niet bekend.

De serie gesprekken wordt afgesloten met een avond voor alle deelnemers aan de tafelgesprekken met een gezamenlijke maaltijd in de Sint Jan.

Opzet van de drie gespreksronden:

- Eerste bijeenkomst: **Principes**

De eerste gesprekavond raken we met elkaar in gesprek over de principes die ons dagelijks handelen sturen. Daarbij kunnen we ons afvragen of we ons bewust zijn van die principes en welke dat dan zijn. De vraag kan daarbij ook zijn of ze op aan de oppervlakte meespelen, of dat we snel conformistisch zijn en we eigenlijk niet vaak stil staan bij dit soort kwesties. Misschien verschilt dat ook wel per situatie (op werk/thuis, alleen/onder vrienden, betrokken/onverschillig, e.d.). Als we terugkijken naar het verleden: zijn die principes er bij mij altijd al geweest, of zijn ze misschien in de loop van ons leven veranderd? En als we om ons heen kijken: wie is voor mij een voorbeeld (uit politiek, uit samenleving, uit Bijbel misschien ook wel).

- Tweede bijeenkomst: **Verleidingen en grens**

Nu we met elkaar onze principes verkend hebben, kan het gesprek op deze avond gaan over waar we de grens leggen. Bij onszelf. Maar ook bij mensen om ons heen die duidelijk andere principes hebben. We bespreken wat we herkennen aan doorschieten (ego's, individualisme, egocentrisme, geldzucht, status, persoonsverering, etc.), en waar we dat vooral zien. Spannende vraag is dan wat we daar van vinden en hoe we daar mee omgaan. Is wat we zien aan grensoverschrijding durf of grootheidswaanzin? Is het goed of fout? Durf je iemand daar op aan te spreken? Of dichterbij: waar ga ik zelf graag over grenzen heen? Waarin neig ik tot mateloosheid, en is doorslaan erg of juist noodzakelijk om iets te bereiken? Leg ik me zelfdiscipline op of heeft het te maken met uitdagen en stimuleren?

- Derde bijeenkomst: **Schipperen**

Nu we eerste onze principes hebben verkend, en vervolgens met elkaar de grenzen hebben verkend, is de vraag: wat nu in het dagelijks leven? Hoe geef ik vorm aan principe/verleiding/grens in een wereld vol dynamiek en ver-/afleidingen? Wie bepaalt eigenlijk die grens en hoe zit dat met onze eigen verantwoordelijkheid? Op welke punten schipper ik, en waar blijf ik bij mijn principes? Is het belangrijk om een evenwicht te vinden? Wie helpen /wat helpt mij bij deze vragen – vrienden, familie, krantenartikelen, de kerk, ... ? Speelt moraal hier een rol, en welke moraal is dat dan? Of is moraal tegenwoordig een besmet woord?

Een ander punt is dat principes ook in de weg kunnen staan. Soms is flexibiliteit van groter belang. De vraag is: herken ik dat bij mijzelf en hoe ga ik daar dan mee om?

Data van de gesprekken

Gezamenlijke startavond voor alle 'tafels' als inleiding op de gesprekken op woensdag 13 januari 2015 om 20.00 uur in de St. Jan in Maastricht.

Vervolgens worden de tafelgesprekken in overleg gepland in deze perioden:

- Eerste gesprek in de week van 15-18 februari 2016
- Tweede gesprek in de week van 14-17 maart 2016
- Derde gesprek in de week van 11-14 april 2016

Gezamenlijke afronding van de gesprekken op woensdag 11 mei vanaf 18.00 uur tot ca. 21.00 uur met maaltijd op het koor in de St. Jan.



Opgave

U kunt zich tot 12 december opgeven bij Dick Knol @ d.knol@hetnet.nl / ☎ 045 5444539. Wilt u bij uw aanmelding laten weten of u graag op de middag of op avond wilt deelnemen en in welke regio? Op grond van opgave wordt de groepsindeling gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de groeps grootte.

Kindernevendienst Sint Jan

Elke zondag is er kindernevendienst voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool en ook tieners zijn van harte welkom. Dit geldt eveneens voor gastkinderen en/of kleinkinderen/neefjes/nichtjes van gemeenteleden! Tijdens de kindernevendienst horen de kinderen in hun 'eigen taal' en op hun eigen niveau verhalen uit de Bijbel. Er wordt geprobeerd het bijbelverhaal zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de kinderen te brengen. Er wordt over gepraat en er is een verwerking van het verhaal: kleurplaten, knipsels of andere creatieve manieren, waarmee de kinderen de verhalen als het ware zelf beleven.

In de weken van Advent en Kerst en de 40-dagentijd en Pasen werken we aan de hand van een project. Daarnaast gaan we vanaf september aan de slag met eigen projecten door het jaar heen. In een cyclus van drie jaar willen we zo bekende maar ook minder bekende bijbelverhalen en thema's (doop, avondmaal) aan de orde stellen. Verder is de dienst rond 12-jarigen in juni een bijzondere dienst, In deze dienst wordt er stilgestaan bij de kinderen uit groep 8 en naar het voortgezet onderwijs overstappen. Tijdens de kindernevendienst wordt er gecollecteerd voor Mama Alice (straatkinderen in Peru). Om te benadrukken dat de kindernevendienst een onderdeel is van de gehele dienst beginnen de kinderen de dienst in de kerk en nemen de kinderen het licht van de Paaskaars mee naar hun eigen ruimte, en komen ze weer terug in de kerk voor de slotzang en de zegen.

Indien er nog vragen zijn over de KND kunt u contact opnemen met
Marika de Bruijn Info KND ☎ 043-3671493 @ imandt.debruijn@planet.nl

Jody Martens Info KND ☎ 043- 3619265 @ martensjodyd@gmail.com

Creatief in de kerk Sint Jan

Ook dit jaar een 'creatief in de kerk' middag voor kinderen van 4-12 jaar georganiseerd in de St. Jan. In kleine groepjes wordt geknutseld, gezongen en soms toneel gespeeld.
dit seizoen:

Zaterdag 19 maart 2016 van 14 – 16.30 uur, dit is de dag voor Palmzondag, maken we samen met de kinderen van de St. Servaas palmzondagstokken en een leuk paaswerkje. En we leren een lied voor Palmzondag.
Op Palmzondag 20 maart 2016 vieren de St. Jan en de St. Servaas samen de palmzondag en zingen de kinderen het lied. Daarna lopen we met onze versierde stokken mee in de palmzondagprocessie vanuit de Pandhof van de St. Servaas over het Vrijthof terug naar de St. Jan en St. Servaas.
De uitnodigingen worden ca. drie weken vooraf per e-mail / post gestuurd en er wordt een berichtje geplaatst in Kerkberichten en op de website. Je kunt je dan opgeven voor deze middag. Als je het afgelopen jaar nog geen persoonlijke uitnodiging hebt gekregen, en je wilt wel graag meedoen, dan kun je dat doorgeven aan Elly de Haan – Verduyn.
Zij verstuurt de uitnodigingen ☎ 043 3624240, of @ dehaan-verduyn@freeler.nl



De catechese en soos in maas-heuvelland

Jongeren van 12 tot ca.16 jaar,

Op **vrijdagavond 4 september 2015** is de start van de catechese en de soos.

We beginnen **om 18.30 uur met een wandeling en gaan uit eten.**

Programma krijgen jullie nog toegestuurd.

18 september

2 oktober en 16 oktober.

6 november en 20 november

4 december en 18 december

Jongerendienst

Zondag 24 april: jongerendienst met Ds. Piet van Reenen

Thema: muziek in de kerk. Het wordt een muzikale zondag voor heel Maas-Heuvelland.

Een cantatedienst in de hoogvlakten, een muziek-dienst in het land van Maas en Servaas.

De vrijdagavonden worden gehouden in het Trefpunt St Jan,

Aureliushof 150 in Maastricht van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Je bent van harte welkom

Als je meer wilt weten kun je bellen of mailen met

Stijntje Noordijk,

☎ 043 3472696 of

@ sgnoordijk@gmail.com

Marloes Vegt,

@ loesjevegt@hotmail.com

Kindernevendienst in Gulpen en Vaals

Elke zondag is er tijdens de viering in Gulpen of Vaals kindernevendienst voor kinderen van de basisschool. Na een gezamenlijk begin, gaan we met onze eigen paaskaars naar de benedenruimte (Gulpen) of oude pastorie (Vaals) om een verhaal uit de bijbel te horen, er over te spreken en (normaal gesproken) iets te knutselen of tekenen. Tegen het eind van de dienst gaan wij terug naar de kerk, en mogen enkele kinderen meehelpen met collecteren. Samen met de volwassenen sluiten wij de dienst af met het Onze Vader.

Dit jaar gaan wij verder met de verhalen uit het oude testament (o.a. Jozua, Samuel, David). Zowel met advent en kerst als in de 40-dagentijd tot pasen zullen wij weer een project doen.

Kom jij ook weer? Wij rekenen er op!

Groetjes, Arie, Foppe, Karin, Martine



Maastricht

Ontmoeting St. Jan - St. Servaas

Twee vaste momenten in het jaar ontmoeten de gemeenten van St. Jan en de parochie van St. Servaas elkaar. Voorafgaand aan Advent houden we onze gezamenlijke avond. Vervolgens ontmoeten wij elkaar als gemeenteleden en parochianen rondom de afsluitende viering op de eerste adventszondag, dit jaar in de St. Servaas.

Palmzondag wordt gezamenlijk de palmwijding gevierd in de Pandhof en aansluitend de processie gelopen. Onze kinderen hebben de zaterdagmiddag daaraan voorafgaand samen palmpasestokken gemaakt die ze trots meenemen in de processie.

Gezamenlijke thema-avond

De werkgroep St. Jan - St. Servaas organiseert dit najaar weer de traditionele thema-avond waarop we met elkaar in gesprek gaan over iets wat ons allemaal raakt. In Kerkberichten wordt u dit najaar nader geïnformeerd. U wordt van harte uitgenodigd om deze avond mee te praten.

Plaats: Kanunnikenkelder van de St. Servaas in Maastricht
Datum: maandag 23 november 2015
Tijd: 20.00-22.00 uur (koffie en thee vanaf 19.40 uur)
Leiding: pastoor - deken Mgr. M.J.M. Hanneman en Elly de Haan - Verduyn
Informatie: Elly de Haan - Verduyn
[043 3624240](tel:0433624240) of [@ dehaan-verduyn@freeler.nl](mailto:dehaan-verduyn@freeler.nl)

Pierre Kemp-wandeling door Jet van Aalst

Van 1916 tot 1943 ging Pierre Kemp (1886-1967) elke dag met de trein van Maastricht naar Eygelshoven, waar hij werkte op de loonadministratie van de mijn Laura, een ritje van een half uur. Tijdens die dagelijkse treinreis schreef hij kleine gedichten. En juist die gedichten werden zeer gewaardeerd.

In 1956 ontving hij voor zijn poëzie de Constantijn Huygensprijs en in 1958 de hoogste literaire prijs in Nederland: de P.C.Hooftprijs.

Jet van Aalst, voorzitter van de Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht (VLAM), neemt u mee door Maastricht en Wyck aan de hand van 16 gedichten van de Maastrichtse dichter. Laat u verrassen door zijn mooiste poëzie bij de plekken waar hij gewoond en gewerkt heeft. Deze wandeling laat u kennis maken met zijn speelse en originele gedichten.

Datum: zondag 25 oktober 2015, na de dienst. Broodje mee.

Startpunt van de wandeling: Mariastraat

Duur van de wandeling ca. 1,5 uur

Inclusief wandelbrochure Pierre Kemp



Kunst en kitsch in Maastricht

Ja, u leest het goed.

In het kader van het samen in gesprek zijn in het winterseizoen bied ik een vrolijke avond aan, waar we samen gaan kijken wat u voor waardevolle spullen in huis heeft. Natuurlijk is het meest waardevolle de emotionele waarde die u aan uw schatten hecht, maar toch willen we wel eens weten of er ook een geldplaatje is op te plakken.

Om mij goed voor te bereiden (naslagwerken, experts die ik kan raadplegen etc.) zullen we dit in twee fases organiseren. Eerst een middag waar u de gelegenheid krijgt om een voorwerp in te leveren. (u krijgt een ontvangstbewijs)
In principe één voorwerp per persoon, dan kunnen er veel mensen aan de beurt komen. Alles moet wel draagbaar zijn, geen meubelen en staande klokken etc..

Dan, de middag, waar de ontknoping gaat komen, spannend en leuk.

Data: inleveren: 22 oktober in het Trefpunt vanaf 14.00 uur.
Ontknoping: 5 november ook weer in het Trefpunt om 14.00 uur.

Meld u aan liefst per mail @ h.kamphuis@hotmail.nl
Bellen mag ook: ☎ 8522828 of 0653516



Raad van kerken Maastricht

Secretariaat: Peppelhoven 15 6225 GX Maastricht

☎ 043 3624240 @ dehaan-verduyn@freeler.nl

De Raad van Kerken Maastricht organiseert door het jaar heen een aantal activiteiten.

De traditionele volkskerstzang is dit jaar op woensdagavond 16 december 2015 om 19.30 uur in de hal van het stadhuis van Maastricht.

Een oecumenische gebedsviering in de Week van de Eenheid van de Christenen (17 t/m 24 januari 2016) in de kloosterkerk van de Zusters onder de Bogen.

Een oecumenische viering ter ere van Koningsdag op woensdag 27 april 2016 om 10.00 uur in de St. Jan.

Een oecumenische gebedsviering ter gelegenheid van de dodenherdenking op woensdag 4 mei 2016 om 18.30 uur in de St. Servaas. aansluitend gaat het in een stille tocht naar het Herdenkingsplein voor de officiële herdenking.

Info: Elly de Haan – Verduyn ☎ 043 3624240, @ dehaan-verduyn@freeler.nl

Overzicht activiteiten vorming en toerusting 2015 - 2016

november			
ma. 23	20 - 22 u	Kanunnikenkelder	avond St. Jan / St. Servaas
december			
wo. 16	19.30 u	stadhuis Maastricht	Volkskerstzang
januari			
week 3	19.00 u	kloosterkerk Zusters onder de Bogen	Gebedsdienst Week Eenheid
maart			
za. 19	14 – 16.30	St.Jan	Palmpasestokken maken
april			
woe. 27	10.00 u	St. Jan	Koninginnedagviering
mei			
woe. 4	18.30 u	St. Servaas	Gebedsdienst Dodenherdenking



Het Heuvelland

De activiteiten van de kernen Vaals/Gulpen en Valkenburg/Meerssen zijn in deze rubriek samengenomen. Sommige activiteiten worden zowel in de ene als in de andere kern aangeboden. Andere in één van de twee kernen. Dit laat uiteraard onverlet dat alle hier genoemde activiteiten voor de gehele gemeente zijn bedoeld. Een hartelijke uitnodiging om ook eens naar een activiteit in een andere kern te gaan!

Kernbijeenkomst

Viermaal per jaar organiseren we in iedere Heuvelland-kern een kernbijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomsten is elkaar te informeren en te inspireren vanuit onze betrokkenheid bij de kerk/kern. Elke bijeenkomst wisselen we kort informatie uit over activiteiten en actuele zaken over het reilen en zeilen van de kern. Soms is er een specifiek thema over bijvoorbeeld de eredienst, het gebouw, beleid, of is er een vraag vanuit de Kerkenraad.

De kernbijeenkomsten bieden een mooie gelegenheid aan gemeenteleden die actief zijn in de gemeente (als ouderling, als diaken, of anderszins als vrijwilliger) om te worden gevoed door reacties uit de gemeente en anderzijds wordt u als gemeentelid bijgepraat en kunt u zelf meepraten over het reilen en zeilen in de gemeente. Mochten er belangrijke kwesties spelen in de gemeente dan kunnen die bij deze gelegenheid ook worden voorgelegd om uw mening te peilen.

Tweemaal komen we bij koffie/thee na de zondagse viering samen. Er zal dan iets bij de koffie zijn, of we lunchen samen. Tweemaal op een doordeweekse avond, die wordt afgesloten met een gezellig samen-zijn onder het genot van een glas wijn of fris.

Kernbijeenkomst in Vaals/Gulpen

- 19 oktober 2015 Oude Pastorie en 18 mei 2016 Toeristenkerk -19.30-21.00, gevolgd door informeler samenzijn
- 6 december 2015 Toeristenkerk en 21 februari 2016 Oude Pastorie – 11.30-13.00 uur rondom lunch

kernbijeenkomst in Valkenburg/Meerssen

- 15 oktober 2015 en 12 mei 2016 – Kloosterkerk – 19.30-21.00 uur, gevolgd door informeler samenzijn
- 29 november 2015 en 6 maart 2016 – na de viering in de Kloosterkerk – 11.30-13.00 uur rondom lunch

Informatie: ds. Harrie de Reus ☎ 06 20280345 / @ dsdereus@ziggo.nl

Kloosterkoffie

Ontmoeting en een goed gesprek zijn de ingrediënten voor de oecumenische middagkring ‘Kloosterkoffie’ in de Kloosterkerk te Valkenburg.

In dit oecumenisch gezind gezelschap van ‘senioren’ voeren we een informatief en bezinnend gesprek aan de hand van thema’s die raken aan actuele zaken in kerk en samenleving.

Dit seizoen staan verschillende Bijbelse personen centraal. Aan de hand van gedichten staan we stil bij hun levens en leggen we verbinding met persoonlijke en hedendaagse maatschappelijke thema’s.

Locatie: Kloosterkerk, Oosterweg 1 Valkenburg

Programma: telkens op vrijdagmiddag

- 2 oktober – Eerste broers Kaïn & Abel
- 6 november – Hagar de vreemdelinge
- 29 januari 2016 – Jonathan, de vriend als geen ander
- 11 maart – Het naamloze meisje van Hooglied
- 22 april – Johannes, de geliefde leerling
- 3 juni – Zij die genoemd werd ‘de vrouw van Pilatus’

Tijd: vanaf 14.00 uur is er koffie.

Om 14.30 beginnen we ons gesprek en rond 16.30 ronden we de bijeenkomst af

Gesprek: onder leiding van ds Harrie de Reus

Contact: CoraOkhuizen-Zuurveld

@ loco1968@telfortglasvezel.nl ☎ 043 4591766

Aanmelden is niet nodig. U kunt altijd aanschuiven in de kring – en neemt u gerust een kennis mee van buiten de gemeente



Film en discussie: The stones cry out

De film *The stones cry out* is het verhaal over en van de Palestijnse christenen vanaf 1948 tot nu. Men vergeet vaak dat er onder de oorspronkelijke Palestijnse bevolking ook christenen zijn. Ook hun situatie is ingrijpend veranderd: ieder aspect van hun leven staat onder controle van de bezetter. De titel van deze aangrijpende docu-film is ontleend aan de werkelijkheid: dat vele christenen Israël bezoeken om de dode stenen als getuigen van wat ooit was te bewonderen zonder de levende stenen van nu (de Palestijnse christenen) te ontmoeten en te horen. Zij schreeuwen het uit en zij worden niet gehoord.

Voor een goed begrip van de situatie in Israël en de achtergrond van de film wordt vooraf een kort overzicht te geven van de historie: hoe is de conflictsituatie eigenlijk ontstaan.

Na het bekijken van de film is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Locatie: Kloosterkerk, Oosterweg 1 Valkenburg

Datum: 21 september 2015

Tijd: 20.00-22.00 uur. Koffie vanaf 19.30 uur.

Gespreksleiding: Hettie Oudelaar

Opgave: Hettie Oudelaar (@janoudelaar@home.nl) of ds Harrie de Reus (@dsdereus@ziggo.nl / 0620280345)

Deze activiteit gaat door bij voldoende aanmelding. Graag aanmelden voor 19 september 2015.

Dit is een activiteit in het kader van de Vredesweek (19-27 september 2015)



Samen lezen uit de schrift



Het komt er weinig meer van, of misschien zelfs nooit: Een stukje uit de Bijbel lezen en daar eens in alle rust over nadenken. Dat is jammer, vooral ook omdat we daarmee een rijke en inspirerende ervaring missen.

In het komend seizoen heeft u de kans daar wat aan te doen en de rijkdom van de Schrift te ervaren. We lezen tijdens de bijeenkomst samen een bijbel gedeelte en gaan op zoek naar wat er bedoeld wordt. En dat is – ook bij bekende verhalen – vaak veel meer dan u zo op het eerste gezicht zou denken.

Na de pauze lezen we hetzelfde gedeelte nog een keer en gaan na wat de tekst ons persoonlijk zeggen wil.

Als u mee wilt doen: u bent van harte welkom, ook van buiten de gemeente. Meldt u zich dan aan bij Dick Knol. Bij hem kunt u ook verdere informatie verkrijgen. Eventuele vervoersproblemen worden opgelost. Het beloven bijzondere en inspirerende avonden te worden.

Locatie: Oude Pastorie, Vaals

Data: 5 oktober; 23 november, 25 januari 2016 en 14 maart

Tijd: 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur

Gespreksleiding: Dick Knol en ds. Harrie de Reus

Opgave: Dick Knol 045 5444539 of @d.knol@hetnet.nl

Bij onvoldoende aanmelding kan de groep niet doorgaan. Maximaal aantal deelnemers: 10.

Lezing 'Cunegondes ontvoering'

Limburg tussen geloof en verlichting

Thomas Richter (Heemkundekring Sankt Tolbert Vaals & RWTH Aachen University) zal spreken over de geloofsstrijd in Vaals in de 18e eeuw en over het thema van het boek Cunegondes ontvoering van Benjamin Kaplan in het bijzonder. Dit boek speelt in de Hervormde Kerk en kan dus op geen betere plek besproken worden als in dit kerkgebouw. De lezing zal deels in het Nederlands, deels in het Duits zijn. Een muzikale omlijsting van de lezing/boekpresentatie is gepland.



Vaals, 1762. Als Cunegonde, een jonge, katholieke vrouw, een baby probeert te ontvoeren om te voorkomen dat het kind in een protestantse kerk gedoopt wordt, ontketent ze in de grensstreek een religieuze oorlog. De dilemma's van een gemengd huwelijk en het religieuze leven in de grensstreek vormen de basis van dit waargebeurde drama, dat nu voor het eerst wordt verteld. Het conflict valt slecht te rijmen met onze opvattingen van deze periode: het hoogtepunt van de Verlichting, het tijdperk dat juist wordt geroemd vanwege zijn religieuze tolerantie. In dit meeslepende boek zet Kaplan vraagtekens bij deze zienswijze, en onthult hij een uniek stukje Nederlandse geschiedenis.

Locatie: Hervormde kerk, Kerkstraat 47 Vaals
Datum: vrijdag 9 oktober 2015
Tijd: 20.00 uur
Informatie: Arie Koster – @ ariekoster@aol.de / ☎ 043 7850466

Benjamin Kaplan, 'Cunegondes ontvoering. Een geschiedenis van religieuze strijd in de tijd van de Verlichting', Uitgeverij Nieuw Amsterdam.

>>> Verkozen tot een van de drie beste boeken over religie van 2014 <<<

Ontmoetingsgroep

'Omgaan met verlies na een overlijden'

Het overkomt ons allemaal, vroeg of laat zullen wij afscheid moeten nemen van onze dierbaren die overlijden. Voor ouderen is dit vaak een enorme opgave. Hoe kun je, na al die jaren van samen-zijn, de draad van het leven weer oppakken? Gesprekken met anderen, lotgenoten, kunnen hierbij ondersteunend zijn.



In samenwerking met KBO Limburg en de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland start in de Toeristenkerk op 13 oktober 2015 een eerste bijeenkomst van de Ontmoetingsgroep 'Omgaan met verlies'. Tijdens deze bijeenkomst kan men kennismaken met anderen en luisteren naar elkaars verhaal. Na deze kennismakingsbijeenkomst kan men zich opgeven voor de ontmoetingsgroep. Er zijn in totaal 10 bijeenkomsten van twee uur. De data worden in overleg met de begeleidsters bepaald. Tijdens de bijeenkomsten wordt, naast het praten over het verlies, ook gebruik gemaakt van andere ondersteunende werkvormen (luisteren naar gedichten, meenemen van tastbare herinneringen et cetera).

De bijeenkomsten worden geleid door Anneke de Grijs en Ria Schmidt-Baltis. Beiden hebben de opleiding tot rouwbegeleider gevolgd bij KBO Limburg en hebben ruime ervaring in het begeleiden van Ontmoetingsgroepen.

Locatie: Toeristenkerk, Rosstraat 5 te Gulpen
Datum: 13 oktober 2015. Overige data in overleg
Tijd: 10.00-12.00 uur
Kosten: eerste bijeenkomst vrij
De kosten voor 10 bijeenkomsten bedragen € 25,-
Consumpties, koffie en thee € 1,-
opgave: Arthur Nijsten, Consulnt KBO Limburg: @ anijstenkbo@hotmail.com / 06 51253469

De Ontmoetingsgroep is niet verbonden met een specifieke geloofsuiting. Iedereen moet zich welkom voelen en wordt bij deze uitgenodigd voor deelname.

Nacht der offenen Kirchen 2015

Dit jaar doet de Hervormde Kerk van Vaals voor het eerst mee met de jaarlijkse kerkennacht in Aken. Tijdens deze avond presenteren veel kerken in Aken zich o.a. met muziek.



De Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland verzorgt een avondvullend programma met een korte lezing over de geschiedenis van het kerkgebouw, een orgelconcert met viool door Christine Moraal en Marielle van der Kamp, een optreden van het dameskoor Avec Plaisir uit Vaals, een concert van Lasse Lemmer op zijn glasharp en een avondsluiting verzorgd door ds. Harrie de Reus. Tussendoor is er voldoende tijd om het kerkgebouw te bezichtigen en met gemeenteleden in contact te komen. De avond zal grotendeels in het Duits worden verzorgd.

Locatie: Hervormde kerk, Kerkstraat 47 Vaals
Datum: vrijdag 23 oktober 2015
Tijd: 20.00 -23.45 uur
Informatie: Arie Koster – ariekoster@aol.de / 043 7850466

Deze activiteit wordt mede aangeboden in het kader van het Beleefweekend Stilte & Donkerte in Vaals

Duits-Nederlandse leeskring

Wie wil er niet nog eens napraten over een gelezen goed boek? Als u daar (ook) ja op zegt, dan is de Duits / Nederlandse leeskring in Vaals misschien wat voor u. Deze al jaren bestaande leeskring is springlevend en de opzet gericht op goede gesprekken, in een sfeer van gezelligheid en respect, is steeds ongewijzigd gebleven.

Op de inspirerende avonden komen boeken aan de orde van Nederlandse of Duitse auteurs, die in het Duits of Nederlands zijn vertaald. De boeken leiden vaak tot intensieve gesprekken, waarbij soms ook de historie en de tegenstellingen tussen Duitsland en Nederland aan de orde komen. Iedereen kan zijn bijdrage naar keuze in het Nederlands of in het Duits leveren, dus echte taalproblemen zijn er niet.

Locatie: Oude Pastorie, Kerkstraat 41, Vaals

Programma: telkens op donderdagavond:

- 17 september De zoon uit Spanje / Der Sohn aus Spanien van Tessa de Loo.
- 8 oktober De rokken van de ui / Beim Häuten der Zwiebel van Günther Grass.
- 19 november Julia van Otto de Kat.
- 10 december Een bijna volmaakte vriendschap / Ich nannte ihn Krawatte van Milena Michik Flasar.

Voor de data daarna: zie de kerkberichten of de website

Tijd: 20.00 uur

Informatie: Babette Lemmer, ☎ 043 306 0408 of @ b.lemmer@gmx.de



Meditatieve klanken in de Hervormde kerk

In de donkerte van de Hervormde Kerk, kunt u luisteren naar meditatieve klanken. De jonge Vaalser slagwerker Lasse Lemmer, student op de Hochschule für Musik und Tanz Köln, speelt samen met studiegenoten Stephan Heinen (elektrisch piano) en Moritz Kuck (elektrisch Gitaar) eigen composities. Naast slagwerkinstrumenten speelt hij ook op wijnglazen en op zingende zaag en vult zo het eeuwenoude gebouw met sfeervolle muziek.

Locatie: Hervormde kerk, Kerkstraat 47, Vaals
Datum: Zondag 25 oktober 2015-07-20
Tijd: 18.00 uur
Toegang: vrije gave

Deze activiteit wordt mede georganiseerd in het kader van het Beleefweekend Stilte & Donkerte van de gemeente Vaals.



Workshop 'ont-haasten met kunst'

De workshop 'Ont-haasten met kunst' is gericht op de doelgroep 'werkenden' van de Protestantse gemeente Maas-Heuvelland, en staat in het teken van eigen kunst maken in een ont-haaste ambiance. Tijdens het ochtend programma schilderen de deelnemers een eigen kunstwerk onder leiding van kunstenaar Dyon Scheijen. Elk kunstwerk met zijn kleuren heeft zijn eigen verhaal. Samen staan we stil bij dit verhaal en beleven de ervaring van de ander en van jezelf.

De lunch is in het mooie oude centrum van Valkenburg.

Het middagprogramma wordt ingevuld door Psychosociaal en Bewegingstherapeut Christien Spijkerboer. Zij zal de deelnemers meenemen in de aspecten van het ont-haasten en de betekenis van kleuren. Elk individu heeft zijn/haar eigen ont-haast-vaardigheden. Je wordt je bewust welke vaardigheden bij jou passen en hoe je deze in het dagelijkse drukke leven kunt toepassen.

En, ... is het in alle drukte tijd om te Ont-haasten?
Meld je dan nu aan voor deze mooie workshop!

Locatie: Kloosterkerk Oosterweg 1 Valkenburg
Datum: 7 november 2015
Programma: 09.45-10.00 ontvangst
10.00-12.00 schilderen
12.00-13.30 lunch bij Culitalia in Valkenburg
13.30-14.45 Ont-haasten
Kosten : € 50,00 incl. materialen, lunch, koffie.
Inschrijven: @ chris@beweegervaarenleer.nl

aanmelden voor 1 november. Max. 10 deelnemers



Workshop 'bezinnen met muziek'

De workshop 'Bezinnen met muziek' is gericht op de doelgroep 65+ van de Protestantse gemeente Maas-Heuvelland, en staat in het teken van muziek in een ont-haaste ambiance. Tijdens het dagprogramma zullen Foppe Jacobi en Christien Spijkerboer de deelnemers onderdompelen in verschillende muziekgeluiden met elk hun eigen verhaal en kleur.

De deelnemers zullen voor deze workshop ieder 1 persoonlijk muziekstuk doorgeven aan Foppe. Het muziekstuk mag van religieus tot hedendaags tot klassiek zijn. Elk muziekstuk heeft zijn eigen verhaal. Samen staan we stil bij dit verhaal en beleven de ervaring van de ander en van jezelf.

De lunch is in de Kloosterkerk.

En, ... behoefte aan muzikale bezinning?

Meld je dan nu aan voor de workshop 'Bezinnen met muziek' samen met andere 65+-ers uit de gemeente gemeenteleden op 15 oktober 2015.

Locatie: Kloosterkerk Oosterweg 1 Valkenburg

Datum: 15 oktober 2015

Programma: 09.45-10.00 ontvangst
10.00-12.00 bezinnen met muziek
12.00-13.00 lunch
13.00-14.00 bezinnen met muziek

Kosten: € 25,00 incl. lunch, koffie.

Inschrijven: @ foppejacobi@gmail.com
voor 7 oktober

*Bij inschrijving tevens het muziekstuk bekend maken.
De keuze voor het muziekstuk houdt u uiteraard geheim.*



Adventsvieringen voor 65+-ers in het Heuvelland

Voor gemeenteleden van 65 jaar en ouder wordt er in elk kern een adventsbijeenkomst georganiseerd. Alle gemeenteleden die tot deze leeftijdsgroep horen krijgen eind november een persoonlijke uitnodiging met de gelegenheid zich op te geven.

Na een korte viering met mooie (live) muziek, kerstliederen, een gedicht en natuurlijk het kerstverhaal, vieren we samen gemeenschap rondom een maaltijd. Een gezellig, sfeervol samenzijn in de donkere dagen voor kerst!

Adventsviering in Vaals

Plaats: Oude Pastorie te Vaals

Datum: dinsdag 15 december 2015

Tijd: 16:30 – 20:00 uur

Adventsviering in Valkenburg

Plaats: Kloosterkerk

Datum: woensdag 16 december 2015

Tijd: 16:30 – 20:00 uur

Alle 65+-ers ontvangen begin december een persoonlijke uitnodiging voor de adventsviering.

U kunt zich op grond van die uitnodiging aanmelden.



Weihnachtschor in Vaals

Voor de sfeervolle, tweetalige kerstnachtdienst in Vaals (24 december, 21.00 uur) wordt een koor gevormd met deelnemers uit onze eigen gemeente en uit de Evangelische Gemeinde in Vaalserkwartier. Meezingen in dit Weihnachtschor is een leuke ervaring, die naast het zingen ook de onderlinge band met onze Duitstalige broeders en zuster versterkt.

Repetitiedata zullen in het kerkblad en op de website van de gemeente worden vermeld.

Plaats: Oude Pastorie te Vaals

Data: worden nog bekend gemaakt

Info: Margot Rickers ☎ 0049 24185727 of Christine Moraal ☎ 0433062649 @ christine@moraal.com



Wereldgebedsdag 2016: voorbereiding en viering

Iedere eerste vrijdag in maart gaat op Wereldgebedsdag het gebed de wereld rond, elk jaar opnieuw, al bijna 100 jaar lang.

De wereldbiddag is bedoeld om het christelijke geloof een internationale, oecumenische dimensie te geven en werd in 1927 in het leven geroepen in Amerika om met name vrouwen overal ter wereld door middel van het gebed te verenigen. De hele dag zullen er overal in de wereld gebedssamenkomsten plaatshebben, waardoor er 24 uur lang wordt gebeden. In Nederland gebeurt dat op ruim 500 plaatsen. Nederland doet sinds 1929 mee met de jaarlijkse viering van de biddag.

Wereldgebedsdag verenigt vrouwen over de gehele wereld. Door de Wereldgebedsdag bevestigen vrouwen, dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld.

Steeds bereidt een andere groep christenen de viering voor. Dit jaar nodigen vrouwen uit Cuba ons uit. Zij maakten de liturgie die als basis wordt gebruikt voor de vieringen wereldwijd. De organisatie en uitvoering van de viering in het Heuvelland is in handen van gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland, kern Vaals-Gulpen, en de Afdeling van Zij-actief Zuid-Limburg.

In verschillende bijeenkomsten wordt door hen gesproken over de betekenis van het thema en wordt de viering voorbereid. U bent van harte welkom hieraan mee te doen!

Na afloop van de viering is er koffie/thee met wat lekkers en gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten over de viering.

Vorbereiding: op vrijdagmiddagen, in overleg
Viering: vrijdag 4 maart 2016, 15.00 uur
Plaats: Toeristenkerk, Rosstraat 5 Gulpen
Informatie: Janneke Schroevers
@ wschroevers@home.nl
☎ 043 4512572



Waar ben je nu?

Over de dood van onze dierbaren



In vier bijeenkomsten bespreken we een aantal 'verkenningen' die Wim Jansen in zijn boekje *Waar ben je nu?* (Skandalon Vught 2011) heeft opgetekend.

In dit boekje zoekt Jansen helderheid in de veelheid van visies op de dood, met als kernvraag: 'Hoe belangrijk is het individu in het licht van de eeuwigheid'. Met zijn boek biedt hij een nieuw denkkader en daarmee een nieuw perspectief voor hen die zich niet meer kunnen vinden in het traditionele hemelgeloof, maar evenmin genoegen nemen met 'dood is dood'.

In de proloog, waarin de auteur een fictieve brief schrijft aan zijn verongelukte vriend, zegt hij: "Jij weet het nu – zeggen ze dan. Jij weet nu hoe het onbekende land er uitziet. Maar misschien weet je helemaal niets... Ik ga met jou nadenken over de plek waar jij nu bent. Ik wandel met jou langs allerlei posities die mensen innemen in hun denken over de dood."

Het gesprek wordt begeleid door ds. Harrie de Reus.

Data: in overleg met deelnemers
Tijd: 20.00-21.30 uur
Plaats: Kloosterkerk Valkenburg
Aanmelden: ds. Harrie de Reus: @ dsdereus@ziggo.nl of ☎ 0620280345

*Bij minder dan vier deelnemers zullen de bijeenkomsten niet doorgaan.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zelf van tevoren het boekje aanschaffen.*

Kanselruil met klooster Wittem

De kern Vaals/Gulpen heeft al jaren goede banden met het Redemptoristen klooster in Wittem. Een belangrijke activiteit is de 'kanselruil'. Pastor Jeroen de Wit zal bij die gelegenheid op zondagmorgen de overdenking uitspreken in de Protestantse Kerk en ds. Harrie de Reus op zaterdagavond in de kloosterviering. Tweemaal zal dit jaar de kanselruil plaatsvinden:

Willibrordzondag

7/8 november 2015

Tijdens vieringen die dag wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de oecumene, het streven naar eenheid onder alle christenen. Het landelijk thema van dit weekend 'Ons Gemeenschappelijk Huis - Een Gezamenlijke Zorg' staat in het teken van de encycliek *Laudato Si'* van paus Franciscus, die door de wereldwijde oecumenische beweging met enthousiasme is ontvangen.



Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen

16/17 januari 2016

De gebedsweek vindt plaats van 17 tot 24 januari 2016. De Raad van Kerken en MissieNederland hebben voor deze week een gezamenlijk thema vastgesteld: 'Het woord is aan jou'. Het materiaal van de Week van Gebed komt uit Letland en heeft als uitgangspunt de tekst 'Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen' uit 1 Petrus 2: 9. Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in Rome. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop christenen het evangelie uitdragen naar mensen om hen heen.



De Week van Gebed kent een lange traditie. Inmiddels bidden wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij meer onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk kun je je verantwoordelijkheid voor anderen tonen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Vorbereiding

Zowel Willibrordzondag als de viering in de Week van Gebed worden voorbereid door een oecumenische groep van gemeenteleden en parochianen. De thematiek van de vieringen wordt besproken en dient als input voor de overdenking van de beide voorgangers. En leden van de groep werken mee aan de viering. U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze voorbereidingsgroep.

Plaats: de voorbereidingsbijeenkomst is in het Klooster Wittem.

Data en tijd voorbereiding Willibrordzondag: 20 oktober 2015 van 12.30-14.30 uur.

Data en tijd voorbereiding de Gebedsweek: 5 januari 2016 van 12.30-14.30 uur.

Informatie: Dick Knol – 045 5444539 /d.knol@hetnet.nl

Getuigen van Sumud

Getuigen van Sumud is het verhaal van Palestijnse vrouwen in bezet gebied, m.n. in Bethlehem. Het doel is geïnformeerd worden over hun situatie en ontdekken waar zij hun kracht en bezieling, hun Sumud, vandaan halen. Samen zoeken we daarna naar verhalen uit ons eigen leven waarin kracht en standvastigheid een rol spelen. We delen die verhalen met elkaar in vertrouwen en gaan op zoek naar verhalen uit de Bijbel die Sumud tot uitdrukking brengen.

Locatie: in het Heuvelland, nog nader te bezien

Data: maart 2016, in overleg met belangstellenden

Tijd: 20.00-22.00 uur

Gespreksleiding: Hettie Oudelaar

Opgave: Hettie Oudelaar @ janoudelaar@home.nl of ds Harrie de Reus @ dsdereus@ziggo.nl ☎ 0620280345)

Deze activiteit gaat door bij voldoende aanmelding. Graag aanmelden voor 15 januari 2016.



Meezingen met J.S. Bachs Cantate *Bleib bei uns* (BWV 6)

Een paar jaar geleden vond er in Vaals de eerste cantatedienst plaats. Inmiddels zijn deze cantatediensten een geliefde traditie aan het worden.

De cantate wordt gezamenlijk ingestudeerd en daarna uitgevoerd tijdens een dienst in de Hervormde Kerk in Vaals en als concert of “Geistliche Abendmusik” in de St. Jan in Maastricht. Er wordt ook op de theologische inhoud van de cantate ingegaan. Het koor en het orkest bestaan uit zangers en musici uit onze Duitse buurgemeente in Aken en uit – hopelijk talrijke – leden van onze eigen gemeente Maas-Heuvelland of belangstellenden van buiten de gemeente. Alle geïnteresseerde zangers en zangeressen zijn van harte uitgenodigd om mee te zingen!

Locatie en data:

- Zondag 17 april 2016, 15.00 – 18.00 uur, repetitie koor, Oude Pastorie Vaals
- Zaterdag 23 april, 15.00-20.00 uur repetitie, avondeten en Geistliche Abendmusik, St. Jan Maastricht
- Zondag 24 april, 8.30 uur inzingen en Cantatedienst (10.00 uur), Hervormde Kerk Vaals



Inschrijven:

Christine Moraal ☎ 043 306 2649
of @ christine@moraal.com).

Graag aangeven of je sopraan, alt, tenor of bas zingt. Voor de bladmuziek wordt dan gezorgd.

EIJSDEN

Regelmatig wordt er een **gemeenteavond** gehouden. Daarin staan naast een centraal thema soms ook de huishoudelijke zaken op de agenda.

Verhalen die raken is de titel van een gesprekskring over Bijbelteksten die verontrusten, boeien of nieuwsgierig maken. Het is aanleiding tot soms diepgaande gesprekken over leven en geloof. Zie voor uitgebreide info blz. 4

In de **Leeskring** bespreken we met elkaar de romans die we samen afspraken te lezen. Het gaat niet in de eerste plaats om literaire analyses maar om de vraag waarom dit boek zo onverschillig liet of juist zo getroffen heeft. Het maximum van tien deelnemers is op dit moment bereikt.

Plaats: kerkelijk centrum Protestantse Kerk Eijsden, Wilhelminastraat 1

Datum: start dinsdag 1 september 2015

Tijd: 14.30 uur

Ook in Eijsden worden begin 2016 de oecumenische **Tafelgesprekken** gehouden. Het betreft goede gesprekken tijdens de lunch bij een van de deelnemers thuis. Er is nog plaats voor belangstellenden.

De (oecumenische) **vespers** worden steeds door een kleine groep georganiseerd en uitgevoerd. Belangstellenden zijn welkom.

Alle data worden in de loop van het seizoen (steeds in overleg met de deelnemers) vastgesteld.

Bij vragen, opmerkingen of aanmelding kunt u terecht bij contactpersoon:

Ds. Ruud Foppen, ☎ 043-3435972 / 06-22502028 of
@ ruudfoppen@xs4all.nl.



Oecumenische bijbelgroep. Sinds een jaar lezen we samen met een groep parochianen in het parochiecentrum van St. Geertruid systematisch het evangelie naar Lucas. Daardoor ontmoeten we elkaar via de verhalen en gelijkenissen en ontstaan er boeiende uitwisselingen. Soms zo boeiend, dat Lucas zelf ook het woord gegeven moet worden. We komen per seizoen een keer of vijf bij elkaar. Meer weten? Mail of bel Ruud Foppen

Plaats: parochiecentrum St. Geertruid
Datum: start donderdag 10 september 2015
Tijd: 20.00 uur

*Alle data worden in de loop van het seizoen (steeds in overleg met de deelnemers) vastgesteld.
Bij vragen, opmerkingen of aanmelding kunt u terecht bij contactpersoon*

Ds. Ruud Foppen, ☎ 043-3435972 / 06-22502028 of @ ruudfoppen@xs4all.nl

VIERINGEN IN DE HEUVELLANDGEMEENTEN

(zie ook “Kerkberichten” en www.maas-heuveland.nl)

Protestantse gemeente te Eijsden

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 1 in Eijsden
Eredienst op zondagmorgen om 10.00 uur om de veertien dagen.
In de maanden juli en augustus: wekelijks.
Zie ook: www.pkn-eijsden.nl

Protestantse gemeente Maas - Heuveland

St. Jan aan het Vrijthof in Maastricht,
Wekelijkse eredienst op zondagmorgen om 10.00 uur.
Ook direct te beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Kerk in het Ziekenhuis,
info: Ds. Hans Kling ☎ 043 3875339 of 043 38775338 (secretariaat)
@ Hans.Kling@mumc.nl
www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/uw-welzijn/dienst-geestelijke-verzorging

Toeristenkerk, Rosstraat 5 in Gulpen
Protestantse kerk, Kerkstraat 47 in Vaals
Op zondag afwisselend dienst in Vaals en Gulpen, steeds om 10.00 uur

Kloosterkerk, Oosterweg 1 in Valkenburg
Wekelijkse eredienst op zondagmorgen om 10.00 uur.

Evangelisch Lutherse Gemeente Zuid-Limburg

Voor info over de kerkdiensten, zie www.lutherslimburg.nl

Pastoraat Studenten

Arie de Fijter

Studentenpastor Ecumenical student chaplaincy

The InnBetween (previously Tafelstraat 13) Maastricht University

Office hours: Monday, Wednesday, Friday.

☎ +31(0)6-52630759 @ arie@innbetween.nl

visiting address: Capucijnenstraat 122, 6211 RT Maastricht (+31 6 83922330 secretariaat)

mailing address: Grote Gracht 74, 6211 SZ Maastricht

www.innbetween.nl @ info@innbetween.nl

Studentenvieringen. Het oecumenisch studentenpastoraat The InnBetween organiseert diverse vieringen.

Wekelijks: op maandagmorgen: ochtendgebed in de gebedsruimte van The InnBetween om 9.00 uur

Elke maand: avondgebed met liederen van Taizé op woensdagavond om 18.30 uur.

Elke maand: internationale studentenviering op woensdagavond om 19.30 uur.

Data en details vind je hier: www.facebook.com/intheinnbetween

CONTACTGEGEVENS VAN ONZE GEMEENTEN

Protestantse Gemeente Eijsden

Scriba: dhr. Gert Schaart, mail: scriba@pkn-eijsden.nl

Kerkelijk bureau: mw.Anita Weijzen-Spek, 043 4092601

Mail: kerkelijkbureau@pkn-eijsden.nl

Predikant: Ds. Ruud Foppen ☎ 043 3435972 @ ruudfoppen@xs4all.nl

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland

scriba: Emilie Hilbers, mail: pgmhscribaat@gmail.com

Predikanten

Kern Maastricht

Ds. Piet van Reenen ☎ 06 13906203 @ vanreenenpiet@gmail.com

Kernen Gulpen-Vaals en Valkenburg- Meerssen:

Ds. Harrie de Reus ☎ 06 20280345 (ook voor Whatsapp) @ dsdereus@ziggo.nl

facebook adres: www.facebook.com/DsHarrieDeReus

Studentenpastoraat

Ds. Arie de Fijter ☎ 043 3215651 @ arie@innbetween.nl

Kerk Ziekenhuis, Ds. Hans Kling ☎ 043 3875339 @ Hans.Kling@mumc.nl

zie voor uitgebreide info ook de websites: www.maas-heuvelland.nl of www.pkn-eijsden.nl

Kijk voor het programma van De Drie Ringen op www.dedrieringen.nl

Kijk voor klooster Wittem op www.kloosterwittem.com

Uitgave van:
Werkgroep Vorming & Toerusting Eijsden en Maas – Heuvelland, september 2015
Grafische vormgeving: Grafisquad, Ben Theunissen
Eindredactie: Ds. Piet van Reenen