



Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland



Nieuwsbrief 23 februari 2024

Uit de Kindernevendienst

Zondag is het de tweede zondag van de veertigdagentijd, de tijd waarin we toeleven naar het Paasfeest. We gaan het met de kinderen hebben over de verheerlijking op de berg.

Jezus gaat met 3 van zijn leerlingen een berg op.
Boven op de berg verandert er iets bij Jezus.
Zijn kleren worden helder wit, en er klinkt een stem uit de hemel
Jezus is de geliefde Zoon van God.
We zien alvast een stukje van de hemel.



Een goede zondag toegewenst!

Namens de kindernevendienst
Marianne Vermeiden.

De zondagsdiensten 2^e zondag van de 40 dagen - Reminiscere

Sint Jan Maastricht,

Voorganger:	Ds. Rachelle van Andel	Zondag 25 februari om 10.00 uur Sint Jan Vrijthof 24 Maastricht Via Kerkmorop
Organist:	Klaas Remerie	
Ambtsdrager:	Hanske Kamphuis	
Lector:	Emilie Hilbers	
Kindernevendienst:	Marianne Vermeiden	

Autodienst Maastricht.

Als u vervoer naar de kerk nodig hebt, belt u bij voorkeur op zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur naar Lyda en Chris van Leeuwen 043-3540110 of 06-13136318. Zij coördineren het vervoer en zullen proberen een chauffeur te vinden die u op kan halen (en terugbrengen).

Kloosterkerk Valkenburg: Op bergen en in dalen

Het is een van de liederen - in mijn kinderherinnering - die wij vaak zongen. De tekst niet bepaald kinderstijl, maar ik ken het nog steeds uit mijn hoofd. waar wij ook immer dwalen of toeven daar is God... Ook van die jonge raven bekleed met gras, weet ik nog. Het was geliefd en vroom en vrolijk met dat refrein: ja, overal is God! Bergen en dalen en raven, die waren ver te zoeken in Den Haag. Maar dat maakte toch niet uit. We kenden wel mensen, die niet meer naar de kerk gingen, maar op zondagmorgen naar het strand "daar voel ik mij dicht bij God" spreek dat maar eens tegen! Omlaag en hoog verheven, ja overal is God. Misschien niet in Scheveningen, maar

zeker wel op het stille strand. Roem, Christen. aan mijn linker en rechterzijd' is God. Genoeg hierover.

Het kind wist het nu, er was een antwoord op de vraag: waar is God? Ja, logisch: overal. De theologie en de filosofie waren ook al tot die conclusie gekomen: Overal. Het kon niet bestaan dat God ergens niet was.

De calvinist in mij kijkt dat even na in de Bijbel. Meer nadruk op het feit dat God alles gemaakt heeft dan op zijn alomtegenwoordigheid. Deze zondag biedt ons twee schriftlezingen aan, waar een ontmoeting met God plaatsvindt op een berg! Dat is een plaats om God tegen te komen. Echt? Zo wordt het wel verteld. Jezus met een paar discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus. Niet allemaal. Ze ontmoeten Mozes en Elia, ze horen de stem van God. Dichterbij kun je niet komen. Ook niet op het stille strand richting Kijkduin. En wat dan nog? Ja, overal is God.

Geen vrome excursies, geen busreisjes naar heilige plaatsen. Geen garantie dat u daar God ontmoet, Of misschien juist wel. Zijn trouwe Vaderogen, zien alles van nabij.

Ds, Joen Drost

Streaming doet het weer, maar voor deze zondag is er niemand ingeroosterd.

Voorganger:	Ds. Joen Drost	Zondag 25 februari om 10.00 uur
Muziek:	Cariene Groen-Zwart	Kloosterkerk
Gemeentelid van dienst:	Sjoerd Boomsma	Oosterweg 1 Valkenburg

Hervormde kerk Vaals

Voorganger:	Ds. Gerard Nieuwburg	Zondag 25 februari om 10.00 uur
Organist:	David Jin	Hervormde kerk
Gemeentelid van dienst:	Paul Moraal	Kerkstraat 47 Vaals
Kindernevendienst:	Martine Bakker	Via Kerkomroep

Uit de kernraad Maastricht

Terug- en vooruitkijken in de St Jan

Afgelopen zondag was een fijne dienst met ds. Jolien Leeffers, rustig, helder, duidelijk, preek niet te lang en het moment met de kinderen was heel leuk.

Aanstaande zondag gaat ds. Rachelle van Andel bij ons voor en is het de tweede zondag van het 40 dagentijdproject van de kindernevendienst.

Uitnodiging voor een kernberaad voor de leden uit het gebied rond de Sint Jan

De kernraad Maastricht nodigt de leden uit zijn werkgebied uit voor een kernberaad op zondag 25 februari van 11.30 tot 13.00 uur in de Sint-Jan.

De aanleiding is dat veertien van onze leden hebben gevraagd om een gesprek op gang te brengen over de toekomst van onze geloofsgemeenschap rond de Sint Jan. Hierover hebben zij een notitie opgesteld met als titel '*Naar een betekenisvolle en toekomstgerichte protestantse gemeenschap rond de Sint Jan*' (vorige week als [bijlage bij de nieuwsbrief gevoegd](#)). In essentie komt het er op neer dat zij zich hebben afgevraagd hoe wij als kerkgemeenschap in Maastricht voor meer mensen dan onze eigen kring van betekenis kunnen zijn en blijven.

In hun notitie wijzen ze, kijkend naar het aantal bezoekers en de aanwas van nieuwe leden, op de kwetsbaarheid van onze gemeenschap. Ondanks dat het klassieke kerkbezoek op zondagmorgen terugloopt, zien zij in onze samenleving grote behoefte om met levensvragen en spiritualiteit bezig te zijn. Zij voelen zich uitgedaagd om te zoeken naar wegen om voor meer mensen van betekenis te zijn dan nu. Zij willen onderzoeken of en hoe de Sint Jan kan functioneren als een centrum voor geloof, zingeving en

levensvragen. Dat vraagt om nieuwe vormen van ontmoeten zonder daarbij de mensen die nu bij de Sint Jan betrokken zijn in de steek te laten.

Dit alles zal niet van de ene op de andere dag verlopen. Het vraagt om helder beleid en een procesmatige aanpak. Hiervoor moet in hun ogen aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet het helderder dan nu zijn hoe de gemeenschap wordt aangestuurd. Dat kan volgens de indieners beter in de binnen de PKN gebruikelijke structuur van wijkgemeenten binnen de centrale gemeente dan in de kernraden die de PGMH kent. Ook is het noodzakelijk dat zo'n wijkgemeente een eigen predikant heeft. Zeker gezien de weg die de indieners willen inslaan, zal dat noodzakelijk zijn. Wij hopen en verwachten een grote opkomst!

Elly de Haan – Verduyn, vice voorzitter Kernraad Maastricht

Omzien naar elkaar

Overleden in Vaals.

Ons betrokken gemeentelid Wiel Frijns is de afgelopen week overleden. Hij werd 90 jaar. Hij woonde met zijn gezin in Wolfhaag, een heerlijk huis met een grote tuin. Jarenlang had hij diverse technische beroepen. Op het laatst werd hij Tolk/vertaler en werkte met grote inzet in de gevangenis. Hij en zijn vrouw Renate waren grote natuurliefhebbers. Dat betekende genieten van de natuur, maar ook flink werken in de tuin. Wiel maakte zich zorgen om de toekomst van de wereld. Hij kon zwaar op de hand zijn. Anderzijds was hij een gemoedelijke vriendelijke man, die echt thuis was in Vaals en iedereen kende.

Na de dood van Renate, in 2001, verloor hij het plezier in het leven. Hij trok zich erg terug. Kwam nog net naar buiten om in de tuin te werken. Een enkele keer was hij weer present in de kerk. Dat werd gewaardeerd, maar een gesprek met hem draaide vaak uit op zijn probleem: het alleen zijn.

De laatste paar jaar verbleef hij in een appartement in het centrum van Vaals. Hij pakte wel wat contacten op, m.n. bij de harmonie. Zijn gezondheid ging achteruit. Een opname in het ziekenhuis was nodig en de laatste maanden woonde hij in Langendael. Hij kon het daar niet goed uithouden. Op het allerlaatst, met zijn laatste krachten kon hij het leven loslaten. Het waren benauwde dagen, tot hij rustig is ingeslapen. De uitvaartdienst vindt plaats a.s. **zaterdag 24-02-24 om 10:00 uur** in de Nederlands Hervormde Kerk te Vaals. Aanvang 10:00 uur, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats aan de Eschberg te Vaals

Ons medeleven gaat uit naar zijn dochters Gaby en Sabine en hun gezin. Wiel was er wel een beetje trots op dat hij het oudste lid van de gemeente was die echt in Vaals geboren was.

Ds Joen Drost

Gezocht Kerkberichten

In verband met het zoeken naar mijn oude columns zoek ik oude KERKBERICHTEN. Vanaf 2014 heb ik alle exemplaren. Wie heeft er nog Kerkberichten van voor 2014? Heel graag. Veel dank

[Hanske Kamphuis](mailto:Hanske.Kamphuis@protonmail.com) 0653516100

Statistiek Sint Jan zondagen 11 en 18 februari

Datum	Volwassen/kind	Collecte diaconie	Collecte kerk	Bijzonderheden
11 februari	66/1	€ 127,10	€ 189,10	Ds. Roel Knijf
18 februari	81/3	€ 146,59	€ 145,75	Ds. Jolien Leeffers

Hierbij is niet meegerekend het aantal mensen dat via de streaming de dienst heeft meebeleefd, evenmin collectebijdragen via de bank.

Onderweg – ontmoeten, bezinnen en andere activiteiten

Soep op zondag: Kloosterkerk Valkenburg na de dienst
Zondag 25 februari is er na de kerkdienst en koffie weer soep op zondag in de Kloosterkerk.
Een gelegenheid om wat langer bij elkaar te zijn en met elkaar in gesprek te gaan.
Weet u, weet je: Welkom!

Deze keer wordt de vegetarische soep verzorgd door Ellen Boomsma.
24 maart is het deze winter de laatste keer "soep op zondag".

Informatie: [Lies Oost](#)

Gesprekskring Maastricht: dinsdag 27 februari 20.00 uur, bij iemand thuis.
De kring komt bijeen om te praten over Vrouwen in de bijbel.

Contactpersoon [Hanske Kamphuis](#)

Een uitgebluste kerk?

Woensdag 28 februari en woensdag 27 maart 2024 gaan we in gesprek over dit boek. De eerste avond in Maastricht – Trefpunt en de tweede avond in Valkenburg – Kloosterkerk.
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur.
U kunt meedoen, ook als u het boek niet heeft gelezen.
Gespreksleiding: Ruud Foppen en Nelleke de Kruik

De situatie van het christendom in Europa is erbarmelijk, kerken zijn intern en onderling verdeeld, door het misbruikschandaal is de geloofwaardigheid weg, en door de secularisatie lopen kerken hard leeg.

Dat zegt Tomáš Halík, priester/hoogleraar filosofie en psychologie in Praag. Hij schreef "De namiddag van het Christendom". Het verscheen dit voorjaar. De kerk, zegt hij, is in de namiddag van haar bestaan beland. Haar jeugdige energie is verdwenen en ze lijkt uitgeblust. Staan we aan het einde van een christelijk tijdperk of kan het christendom zichzelf door deze midlifecrisis heen opnieuw uitvinden?
Halík heeft een buitengewoon actueel, indringend, maar ook hoopvol boek geschreven over de ontwikkelingen van de religies in het algemeen en die van het in crisis verkerende Europese christendom in het bijzonder.



De namiddag van het christendom. Op weg naar een nieuw tijdperk - Tomáš Halík
Vertaling Kees de Wildt. Kokboekencentrum, 320 blz., €27,99

Informatie: [Nelleke de Kruik](#)

(Be)Zin in film: woensdag 6 maart 19.30 uur Kloosterkerk Valkenburg €5,-
Samen naar een mooie film kijken die van alles aan vragen oproept. Wat is het dan fijn om na afloop daar met elkaar over te kunnen praten, gedachten uitwisselen en standpunten uitwisselen onder het genot van iets te drinken en te eten.

'Jimmy's Hall' (2014 | drama 1 105 min)

De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Ierse activist Jimmy Galton, die in de jaren 30 van de twintigste eeuw voor de vrijheid van meningsuiting streed. Jimmy bouwde op het Ierse platteland een cultuurhuis waar mensen samen konden komen om te leren, te debatteren, te lezen en te dromen...maar vooral om te dansen en plezier te hebben. Tot afschuw van de katholieke kerk!



Informatie: [Dingena Spreeuwenberg](#)

Uit de diaconie

Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is en samen te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede!

De diaconale collecte van deze zondag is voor Omzien naar de meest kwetsbaren in Amsterdam

Armoede, verslaving, psychiatrische problematiek of dakloosheid maken een mens niet minder mens. De Regenboog Groep gelooft in een Amsterdam waarin plek is voor iedereen. Een stad waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en waarin we elkaar versterken. Een stad waarin plek is voor iedereen, waarin mensen met veel mogelijkheden en mensen met weinig kansen samen leven en werken. Waarin mensen die dat kunnen, zich vrijwillig inzetten om de samenleving te helpen dragen. Waarin de stad ieders thuis is. Waarin niemand zich verloren hoeft te voelen.

De Regenboog Groep is overal in de stad en bouwt overal aan een sociale gemeenschap. Wat onze vrijwilligers en medewerkers bindt is dat we betrokken zijn bij de meest kwetsbaren in de stad. Wij stimuleren mensen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan.

Vanzelfsprekend is er geld nodig om dit allemaal te kunnen blijven doen.

De collecte wordt dan ook van harte aanbevolen.

Namens de diaconie,
Marije Bijleveld



NB: U kunt uw collecte ook overmaken naar de bankrekening van Diaconie Prot. Gem. Maas-Heuvelland te Maastricht NL79 RABO 0152 12 93 59.
Het bankrekeningnummer staat ook vermeld op de liturgie.

Collecte voor het werk in de gemeente

De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Evelijn de Jong.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v.
Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift.

Agenda	
Zaterdag 24 februari	
-	Uitvaartdienst Wiel Frijns: Hervormede Kerk Vaals, aanvang 20:00 uur
Zondag 25 februari	
-	Kernberaad Maastricht: na de dienst
Maandag 26 februari	
-	Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen
Dinsdag 27 februari	
-	Ontmoetingsochtend in het Trefpunt , Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00 informatie Jetty Vels (jetty.vels@ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91).
Donderdag 29 februari	
-	Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen
-	Huiskamer van Valkenburg van 14.00 tot 16.30 uur in de Kloosterkerk. Contactpersoon Lies Oost (liesgretha@live.nl - 043-3647242).
Save The Date	
Maandag 4 maart	
-	Krantenleesgroep: 10.30 Kloosterkerk Valkenburg
Woensdag 6 maart	
-	(Be)Zin in film: 19.30 Kloosterkerk Valkenburg
Vrijdag 8 maart	
-	Gesprekskring 't Trefpunt: 14.00-16.00 Aureliushof 150 Maastricht

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief

Deze kunt u sturen naar de redactie: nieuwsbrief@maasheuvelland.nl
 Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij de ledenadministratie, en dat is een omweg.